

PAROCHIEBESTUUR



**'Dé uitdaging:
bezien wat is er nodig
is in de locaties,
die gaan sluiten,
om de gemeenschap
te behouden.'**

Joany Krijt - Vicevoorzitter

Joany is sinds 1 januari 2026 vicevoorzitter van ons parochiebestuur. Kerkrechtelijk is de pastoor namelijk altijd dé voorzitter van het parochiebestuur en daarmee is hij de enige bezoldigde bestuurder. Joany heeft er in bestuurlijk opzicht al twee jaar opzitten: het jaar 2024 heeft ze 'meegelopen' met het parochiebestuur en vanaf januari 2025 is ze formeel benoemd als parochiebestuurslid. 'Besturen' is voor Joany een fulltime job. In de VO-raad (Voortgezet Onderwijs Raad) vervult zij de rol van onafhankelijk vicevoorzitter.

Joany vertelt: 'Als gezin zijn we in Maarsse al heel lang kerk-betrokken en actief. Ik ben bij het koor, mijn man Frank is koster en lekenvoorganger en onze dochter Mabel is acoliet. Dat voelt voor ons heel fijn. Het gaat om mensen en om zingeving, waarbij het van essentieel belang is mensen betrokken te houden. Toen een andere bestuurderstaak ophield, vond ik het daarom tijd om voor de parochie aan de gang te gaan. Ik meldde me bij de pastoor en de zaak was snel beklonken...'

'Vanuit het parochiebestuur word je dan nog meer duidelijk hoeveel mensen zich binnen onze parochie in de geloofsgemeenschappen inzetten. Heel veel tijd wordt er in 'de kerk' gestoken, ja, als een soort van levenswerk. Ik ben daar enorm trots op. Daarom is het voor mij een grote uitdaging om te bezien wat er nodig is in de locaties, die gaan sluiten, om de gemeenschap te behouden. Nu we op tijd sluiten, valt er uiteindelijk nog wat te kiezen. Daarop wil ik inzetten: het faciliteren van de lokale gemeenschap.'

'Als de professionele en vrijwillige activiteiten het toelaten', zo vertelt Joany, 'maak ik heel graag legpuzzels. Dat is voor mij 'gelegitimeerd niets doen'. Met een muziekje op de achtergrond, kan ik fijn mijn gedachten ordenen. Ik ga voor de moeilijke puzzels, bijvoorbeeld landschappen met blauwe lichten in allerlei kleurschakeringen. Wasgij-puzzels zijn bij mij ook erg favoriet.'

'Blij word ik na een lange winter, als het voorjaar in de lucht is en de zomer komt: fijn buiten zitten, nieuw groen, mooie bloemen, de zon op je gezicht; dat is voor mij puur genieten.'