

Parochiële Gesprekstafel

Als parochie willen we mensen met elkaar in gesprek brengen over belangrijke zaken in het leven. We denken dat de parochie de opdracht heeft een plaats te zijn waar vragen die er toe doen, kunnen worden besproken.



Deze Gesprekstafel

brengt mensen bij elkaar die samen zoeken naar wat het dagelijks leven de moeite waard en mooi maakt. Iedereen is welkom, mensen die zoeken naar zingeving en naar momenten waarop de verbinding met de ander en de Ander kunnen worden ervaren.

De bijeenkomsten

vinden om ongeveer de 6 weken plaats van 19.30 – 21.30 uur plaats in het parochiehuis van Maarssendorp (Breedstraat 1). Na afloop van het gesprek is er een nazit met een drankje.

De data

zijn in 2024 op donderdag 8 februari; 21 maart; 25 april en 6 juni.

Onderwerp 8 februari 2024: Bidden

Zowel gelovige als niet gelovige mensen, die willen nadenken over onderstaande vragen, zijn welkom!

Is bidden voorbehouden aan gelovige mensen?

Lijkt mindfulness op bidden?

Wat gebeurt er eigenlijk als je tot rust komt en stil wordt van binnen?

Hoe ziet het contact met anderen er uit als je rustig en stil bent?

Is bidden functioneel?

Wat wil je – behalve rust en stilte – bereiken met bidden? Wat doe je eigenlijk als je ergens (gezondheid, vrede enz.) voor bidt?

Is er een verschil tussen winkelen en bidden?

Het doel

van de gesprekstafel is om een open gesprek te laten plaatsvinden waarin het luisteren naar elkaar het belangrijkste is.

Meedoen

Als u mee wilt doen, graag opgeven op mailadres secretariaat@hheart-maarsssen.nl

