

Gebed om de voorspraak van de Heilige Pater Karel

Hemelse Vader,
U vervulde de Heilige Pater Karel met Uw Heilige Geest.
Uit liefde voor de Gekruisigde Christus
bracht hij zijn leven in gebed door aan de voet van het Kruis.
Vanaf het Kruis vertrok hij om de armen het Goede Nieuws te brengen,
genezing voor zieken en stervenden en vergeving voor de zondaars.
Zie nu naar Uw volk dat tot U bidt en geef dat wij zijn deugden,
zijn vroomheid, zijn zuiverheid en ijver
voor de zaligheid van de zielen mogen navolgen.
Heilige Pater Karel geef ons door Uw voorspraak
de genade die we nodig hebben.
Leg nu vanuit de hemel Uw zegenende handen
op onze kwalen en wonden,
opdat wij de genaden mogen verkrijgen
die wij door Uw tussenkomst vertrouwwol afsmeaken.....
Moge zo ons geloof verdiept, onze hoop vermeerderd
en onze liefde versterkt worden.
Zo bidden wij U door Christus onze Heer.
Onze Vader...
Wees gegroet Maria ...
Eer aan de Vader...
Heilige Pater Karel, bid voor ons.

Pater Karel van Sint Andries werd als Johannes Andreas Houben op 11 december 1821 in Munstergeleen geboren als zoon van een molenaar. Al jong wist hij dat hij priester wilde worden. Op 5 november 1845 trad hij in bij de paters Passionisten in Ere (bisdom Doornik, België) en kreeg hij de kloosternaam Karel van Sint Andries. In 1850 werd hij priester gewijd. Een jaar later werd pater Karel als missionaris uitgezonden; eerst naar Engeland en in 1857 naar Ierland. Hij vestigde zich in het klooster Mount Argus bij Dublin. Hij was een man van pastorale nabijheid, die zeer geliefd was bij de bevolking. Met name vanwege zijn gebedsgenezingen. Hij stond bekend als de pater met de 'zegenende handen'. Direct na zijn dood op 5 januari 1893 ontstond er een verering rond zijn persoon. Op 16 oktober 1988 werd hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Paus Benedictus XVI verklaarde hem op 3 juni 2007 heilig. Zijn feestdag wordt gevierd op 5 januari.