

Na de viering van zondag 4 januari hebben we onderstaande belangrijke mededeling gedaan:

Lieve mensen in de allereerste plaats natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar. We wensen u en uw naasten een mooi, gezond, liefdevol en gezegend jaar toe.

En natuurlijk dat we elkaar maar vaak mogen ontmoeten bij de vieringen en activiteiten in onze kerk.

Maar behalve deze nieuwjaarswens heb ik namens de locatieraad en de pastoraatgroep ook een belangrijke mededeling te doen.

We weten al langer dat het aantal voorgangers in het pastoraal team is ingekrompen en dat dat natuurlijk gevolgen heeft voor de vieringen in de verschillende geloofsgemeenschappen. Toen wij het rooster ontvingen voor het eerste en tweede kwartaal van 2026 hebben we dit rooster besproken met de vrijwillige voorgangers en de lectoren.

Het rooster gaf namelijk te zien dat we 2 vieringen per maand zelf zouden moeten verzorgen. Voorheen was dat steeds 1 viering per maand.

Met elkaar hebben we moeten besluiten dat het voor de vrijwillige voorgangers niet haalbaar is om 2 vieringen per maand in te vullen.

De voorbereiding van een viering kost veel tijd en energie en gelet op de andere activiteiten die de vrijwillige voorgangers al in de geloofsgemeenschap verrichten zou dit een te groot beslag op hen leggen.

Daarom hebben we besloten dat we per maand één viering zullen later vervallen.

Omdat elke eerste woensdag van de maand Pastoor den Hartog een eucharistieviering verzorgt, hebben we ervoor gekozen om een viering aan het begin van de maand te laten vervallen.

We hopen dat veel mensen uit onze geloofsgemeenschap ertoe over zullen gaan om de woensdagochtend mee te vieren. Wij overleggen nog of en zo ja welke aanpassingen we zullen doen voor deze vieringen.

Afhankelijk van het aantal kerkgangers verplaatsen we de viering misschien naar de kerk en zorgen we voor muzikale begeleiding.

We zijn hierover in overleg en in de praktijk zal moeten blijken of dit te realiseren is.

Maar zoals nu ook al zal er na de woensdagviering in ieder geval koffie /thee worden gedronken.

Ons verzoek aan u is:

- ☼ Let goed op wanneer er geen viering is. (bekijk de ONE, Bewogen in Beweging of lees de nieuwsbrief.)
- ☼ Kom alstublieft op de eerste woensdag van de maand naar de eucharistieviering met Pastoor den Hartog.
- ☼ Wanneer u vragen hebt over deze of andere ontwikkelingen binnen onze geloofsgemeenschap stuur gerust een brief of e-mail naar het secretariaat. Zij zorgen ervoor dat het naar de locatieraad en/of pastoraatgroep zal worden doorgestuurd.

Door de eerdere mededelingen van het parochiebestuur en pastoraal team wisten we al dat er veranderingen zouden komen. We hebben goed nagedacht hoe wij hier het beste mee om kunnen gaan rekening houdend met het beroep dat we doen op onze vrijwilligers. (de voorgangers maar ook alle anderen die bij het verzorgen van een viering betrokken zijn.)

Wij denken dat we met deze wijziging voorlopig weer goede vieringen in onze geloofsgemeenschap kunnen realiseren.