



Parochie St. Jan de Doper - Vecht en venen

**Informatiebrief van pastoraal
team en parochiebestuur
juli 2025**

Een bijzonder jaar

Aan het eind van het werkjaar 2024-2025 kijken we als pastoraal team en parochiebestuur terug en vooruit. Met deze brief willen we u meenemen in onze gedachten.

De afgelopen periode wordt in de wereld gekenmerkt door spanningen en oorlogen, het zijn onzekere tijden en we kunnen alleen hopen en bidden dat het beter wordt.

In de rooms katholieke wereldkerk gebeurde er sinds begin 2025 veel: een heiligjaar waarin we als pelgrims van hoop verder trekken, het overlijden van paus Franciscus en de keuze van paus Leo XIV.

In onze parochie St. Jan de Doper ontviel ons pastor Harry Huisintveld. Zijn inspiratie zal gemist worden. Het inroosteren van voorgangers op de zondag vraagt daardoor om aanpassingen.

Als kerkganger zult u niet altijd merken wat er achter de schermen gebeurt.

We nemen u in deze brief mee bij wat er allemaal is gebeurd en nog gaat gebeuren.

Wat gebeurt er in de parochie?

In het weekend en door de week zijn er vieringen in de kerk, die worden voorbereid door de voorgangers, kosters, koorleden.

Achter de schermen worden de benodigdheden besteld zoals hosties, miswijn, kaarsen, liturgieboekjes etc. Maar ook wordt de kerk schoongemaakt, de bloemen geschikt, de mededelingen opgesteld, eventueel een (digitale) nieuwsbrief gemaakt.

Het gebouw moet in orde zijn, daar wordt door de vrijwilligers van de locatieraad zorg voor gedragen in samenspraak met het parochiebestuur en het bisdom.

En tijdens de viering zorgen de voorganger, de acolieten, lectoren en koren voor een mooie verzorgde viering.

Kortom een kerkelijke viering vergt veel van iedereen die dit voorbereidt, maar dat doet iedereen natuurlijk van harte voor God en voor hun medeparochianen.

Activiteiten die extra kleur gaven aan het jaar

De feestdagen van Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en nog diverse andere kerkelijke hoogfeesten werden met vreugde gevierd.

Drie keer per jaar wordt vanuit Mijdrecht de TVmis uitgezonden.

Tijdens Pasen werden er volwassen gedoopt en daarmee opgenomen in de onze kerk. Ook de jonge dopelingen die door het jaar zijn gedoopt zijn van harte opgenomen in de geloofsgemeenschappen.

Elke maand komen er in Maarssen zo'n 15 kinderen bij elkaar voor de kindercatechese.

Er is een Alphacursus gehouden in september '24 met een aantal enthousiaste deelnemers waarvan enkelen doorgaan met de Bèta cursus.

In mei '25 was er de reis naar Rome met een grote groep pelgrims vanwege het heilig jaar.

Op 17 mei '25 vierden we het 40jarig priesterjubileum van pastor Schyns in Vinkeveen.

Op 25 mei '25 was er de Eerste Communieviering in Maarssen waaraan vanuit diverse geloofsgemeenschappen kinderen meededen.

Op 22 juni '25 vierden we de parochiedag met als thema: 'Ont-moeten op weg naar de toekomst'.

En in elke geloofsgemeenschap waren er reguliere en extra activiteiten die bijdragen aan het gevoel samen kerk te zijn.



Wat zal de toekomst zijn?

Het pastoraal team noch het parochiebestuur heeft een glazen bol waarin de toekomst glashelder te zien is. Maar vertrouwend op de leiding van de H. Geest die wij met Pinksteren weer mochten ontvangen zetten we lijnen uit voor de toekomst.

Er is een beleidsplan opgesteld voor 2025 tot 2029 dat richtinggevend zal zijn.

Dit beleidsplan zal in het najaar '25 besproken worden met de pastoraatsgroepen en locatieraden en daarna ook ter beschikking komen voor alle parochianen.

Vanuit dat beleidsplan worden voor het lopende werkjaar de prioriteiten opgesteld.



2025 – 2026 wat staat er op de agenda?

De kerk in Loenen wordt niet meer gebruikt maar is nog niet aan de eredienst onttrokken vanwege de huurders die in de pastorie wonen.

Er wordt hard gewerkt om in het komende werkjaar de kerk in Loenen definitief af te stoten.

In Breukelen hangt de renovatie van het parochiehuis af van de beschikbare menskracht aldaar. In de komende tijd moet duidelijk worden hoe e.e.a. aangepakt kan worden.

Er zal met een aantal geloofsgemeenschappen gesproken gaan worden, door leden van het pastoraal team en parochiebestuur, over hoe we in een termijn van twee tot vijf jaar op een goede manier tot sluiting kunnen komen.

Sluiten van een kerk betekent niet sluiten van een geloofsgemeenschap. In goed overleg willen we met elkaar de realiteit onder ogen zien (minder kerkgangers, minder/oudere vrijwilligers) en komen tot een pastorale oplossing.

Het pastoraal team en het parochiebestuur ziet zich genoodzaakt in het komende werkjaar stappen te

ondernemen en niet te wachten tot de laatste kerkganger het licht uit moet doen.

We houden elkaar vast in dit proces en zullen zoeken naar de beste oplossing, maar de realiteit vraagt nu wel om keuzes en beslissingen.



Parochiebestuur en pastoraal team

In het parochiebestuur zullen vanaf 2026 nieuwe gezichten te zien zijn omdat een aantal van de huidige leden aan het einde van hun termijn zijn. Het zoeken naar nieuwe bestuursleden is in volle gang.

In het pastoraal team zal - doordat pastor Schyns nog werkzaam blijft voor ons - in het werkjaar 2025 – 2026 geen verandering zijn.

Samen staan we sterk

Kerk zijn wordt gekenmerkt door samenwerken op allerlei gebied. Dat doen we in het vertrouwen dat God ons draagt in moeilijke momenten. Gelukkig mogen we ook samen vieren en vreugde ervaren dat we als parochianen van St. Jan de Doper veel geloofskracht met elkaar genereren.

*Wij wensen u een mooie zomer toe en vertrouwen op uw steun en gebed,
Pastoraal team en parochiebestuur*