

GELOVEN in ONTMOETING 2021- 2022

***Wandelen
door het landschap van geloven***



1

Toerustingsaanbod en kerkelijke activiteiten
door de rooms-katholieke parochie en
protestantse gemeenten in De Ronde Venen
aangeboden door het InterKerkelijk Overleg

Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2021 - 2022

Welkom!

Samen lopen we de toekomst hoopvol tegemoet

Wandelend door een landschap van geloven trekken we gezamenlijk verder.

Na een voor iedereen moeilijke periode gaan we door, de toekomst hoopvol tegemoet.

We gaan niet alleen, we nemen elkaar mee op onze weg, en we weten ons gezegend in ons geloof dat we een goede Leidsman hebben die ons bij de hand neemt.

Opnieuw – al voor de zesde keer - ligt er een ruim vormings- en toerustingsaanbod voor u vanuit de kerken die aangesloten zijn bij het IKO.

Een aantal activiteiten die we in de afgelopen tijd hadden willen aanbieden konden door de coronamaatregelen niet doorgaan vandaar dat deze opnieuw worden georganiseerd, maar er zijn ook nieuwe initiatieven.

We hopen dat u in dit aanbod inspiratie vindt voor uw levenstrektocht.

3

Wees welkom, neem gerust iemand mee, geniet van de rijke christelijke geloofsinspiratie die geboden wordt. Leer de ander/Ander kennen en trek samen op.

Tenzij anders aangegeven is de toegang en ontvangst met koffie en thee etc. bij deze ontmoetingsmomenten gewoon gratis.

Van harte zegen en alle goeds gewenst,

Zr. Monica Raassen, voorzitter IKO
Jan van Koeverden Brouwer, redacteur

Wekelijks gebedsmoment

Elke dinsdag om 19.00 uur bidden we in de Janskerk in Mijdrecht voor de kerken, onze dorpen en voor wat er in de wereld gebeurt. We zetten een paar stoelen op het podium en beginnen met het lezen van een kort bijbelgedeelte. Daarna wisselen we uit wat ons wel en niet aanspreekt. Vaak beginnen we dan met een dankgebed voor wat we hebben gelezen en dan bidden we. De een hardop, een ander in stilte. Eenieder is vrij om hier op zijn of haar eigen wijze aan mee te doen. De een is er alle weken, een ander komt af en toe of één keer. Het is ook mogelijk om per e-mail of telefoon gebedsintenties door te geven. Weet je van harte welkom!

Waar: de Janskerk

Wanneer: elke dinsdagavond van 19.00 tot 19.45 uur

Informatie bij ds. Elise Jansen,
ds.elise@pgmijdrecht.nl

4

Open Kerk in de Rank

In de zomermaanden was De Rank open op de woensdagochtenden en we hebben met velen gezellig koffie gedronken. Hartelijk dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk maakten en zorgden voor koffie met wat lekkers erbij, soms zelf gebakken! Vanaf september gaat de Open Kerk in de Rank verder op donderdagochtend. Dat komt mooi samen met de markt in het dorp. Er is van 10.00 tot 11.00 uur de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Van 11.00 tot 11.30 uur zal Anita Vos regelmatig achter de piano te vinden zijn, en is er meer rust en ruimte om een kaarsje te branden.

Op die ochtenden is er in de regel ook een predikant beschikbaar voor een gesprek of even een praatje en kunnen we producten inleveren voor de voedselbank.

Van harte welkom om zomaar binnen te lopen!

ds. Erick Versloot en ds. Elise Jansen

Praatcafé 't Trefpunt

In 't Trefpunt delen we onze ervaringen en verhalen.

Wij luisteren naar elkaar en komen met elkaar in gesprek hierover.

Informeel, gezellig, maar ook serieus.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Elke eerste vrijdag van de maand van 15 tot 16.30 uur.

Plaats: Kerkstraat 23, Abcoude.

Kosten: € 2, koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen.

Praatcafé 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.

Informatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294 – 28 13 35.



Samenkomsten rondom het thema: Verlies, hoe nu verder...

Graag zouden we iets willen doen voor mensen die een dierbare hebben verloren en verder moeten met een lege plek en een totaal ander leven. Deze grote verandering -het rouwen, het verdriet, de emoties, de twijfel over hoe nu verder- kan heel intens zijn en vragen om ondersteuning, dan wel steun van lotgenoten die weten wat dit proces inhoudt.

Een cursus over rouwpastoraat bij de PKN deed mij nog meer bewust worden, hoe belangrijk het kan zijn om binnen de kerkelijke gemeente mensen bij elkaar te brengen en de mogelijkheid te bieden om verdriet en verlies te delen.

We zouden met thema's kunnen werken als:

- Troost
- Reacties van anderen
- Wat betekent geloof in tijden van twijfel en verdriet
- Wat betekent het pastoraat

6

En wellicht nog belangrijker: Wat zijn de onderwerpen die u als deelnemer vooral bezighouden?

We willen graag in contact komen met mensen die het fijn vinden om bij elkaar te komen en om van gedachten te wisselen, over wat er allemaal op je af komt.. We denken in eerste instantie aan vier bijeenkomsten in een laagdrempelige setting en in een kleine groep zodat we thuis bij elkaar kunnen komen.

We doen een oproep aan mensen die hier aan mee willen doen of nog vragen hebben om ons te bellen of te mailen. De data willen we graag in overleg vaststellen.

Voel u welkom.

Met een hartelijke groet

Janny Ekema, tel: 0297-24 10 68, jwiersema181@gmail.com

Wil Geusebroek, tel: 0297-27 37 53, wil.geusebroek@ziggo.nl

Inspirerende avond met ds. Cancik uit Nova Paka

In Mijdrecht zorgde een van onze gemeenteleden zo'n 10 jaar geleden voor contacten met een gemeente in Nova Paka (Tsjechië). Een groep jongeren uit Mijdrecht is daar in 2012 heen gegaan en hielp met de bouw van een school, en ook vanuit Nova Paka kwam er een tegenbezoek.



Ds. Bohdan Cancik is een buitengewoon inspirerende man, die met zijn kerkgemeenschap dienstbaar is aan de dorps-samenleving. Hij stichtte een school en een kleuterschool, richtte een winkeltje voor tweedehandskleding op en renoveerde samen met gemeenteleden een oud hotel als onderdak voor het verenigingsleven.

Nu heeft hij weer een nieuw project in zijn hoofd. Hij ziet dat er weinig waardering is voor vakmensen. In Nova Paka is al een mbo-opleiding voor gereedschapsmaker en ds. Cancik wil nu een opleiding starten voor installateurs, maar kennis over de opzet van een moderne opleiding in samenwerking met bedrijven heeft hij niet. Daarom komt hij met drie collega's naar Nederland voor een inspiratiereis, om bedrijven met een eigen opleiding te bezoeken.

Hij komt ons vertellen over zijn ideeën, zijn werk en zijn plannen. Mensen uit Mijdrecht kennen hem mogelijk nog, maar voor iedereen is het boeiend om kennis te maken met een bevlogen en praktisch mens.

Waar: De Rank
Wanneer: 27 september:
Tijd: 20.00 uur

Kennismaken met de Stichting Gezinsbuddy

Stichting Gezinsbuddy komt een presentatie geven over hun werk. Onze stichting is opgericht om alleenstaande ouder gezinnen met thuiswonende kinderen, en uitdagingen op meerdere levensgebieden te ondersteunen met een vrijwillige buddy.

We merken dat de alleenstaande ouder vaak het gevoel heeft er alleen voor te staan. Meestal is er maar een heel klein netwerk om een gezin, wat soms zelf overbelast is geraakt.

Dat er een buddy is, speciaal voor de moeder en haar kinderen, waar ze op terug kunnen vallen in geval van nood, die met je mee denkt hoe bepaalde uitdagingen aan te pakken, geeft een geruststellend gevoel.

De afgelopen twee jaar hebben we al 25 gezinnen mogen ondersteunen, met als doel dat de alleenstaande ouder weer zelfredzaam wordt, en een groter netwerk bouwt als vangnet. Want samen kunnen we de wereld aan!

8

Graag vertellen we u op deze avond meer over onze ervaringen van de afgelopen twee jaar, en over onze visie en onze werkwijze.

We hopen u deze avond te ontmoeten!

Hartelijke groet, Angela Strubbe, coördinator Gezinsbuddy
angela@gezinsbuddy.nl

Waar: De Morgenster
Wanneer: 28 september
Tijd: 20.00 uur



Johannes: Een vreemde eend in de bijt!

Bijbelleesavonden

Van de vier evangelisten heeft Johannes de minste overeenkomst met zijn collega's Matteüs, Marcus en Lucas. Het oecumenisch leesrooster stelt de laatste drie in een cyclus van drie jaar één voor één aan de orde. Daardoor blijft het prachtige evangelie van *het Woord van den beginne* mogelijk wat onderbelicht. Gelukkig reikt het leesrooster dit kerkelijke jaar een alternatief spoor aan waarin ook Johannes volop tot klinken wordt gebracht.



Der Evangelist Johannes, afbeelding: DOMRADIO.DE

Tijdens de bijbelleesavonden pakken we dat alternatieve spoor op. We gaan op pad om te ontdekken wie deze Johannes was en stellen onszelf de vraag of hij ons vandaag ook nog iets te zeggen heeft.

Vanaf oktober t/m maart komen we maandelijks bij elkaar om een gedeelte te lezen en onze leeservaringen te delen. De avonden kunnen onafhankelijk van elkaar bezocht worden. Opgeven is niet noodzakelijk, maar nog wel wenselijk. In De Schakel is er, tot tien personen, voldoende ruimte om de anderhalve meter te handhaven.

Waar: De Schakel

Wanneer: 5 okt., 2 nov., 7 dec., 11 jan., 15 febr., en 15 mrt.

Tijd: Dinsdagavond 19.30 tot 21.00 uur:

Informatie (en aanmelding):

ds. Piet Ravensbergen, 06-51 112 285

predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

'Koffie met een Krakeling'



We pakken de draad weer op. Vanaf oktober t/m maart bent u elke eerste dinsdagmorgen welkom in De Schakel voor Koffie met een Krakeling. De koffie (of thee) spreekt voor zich. Een krakeling staat garant voor een lekker koekje bij de koffie, maar kan ook symbool staan voor een inhoudelijk onderwerp, of het gezamenlijke gesprek. Daarmee is de opzet van een KoffiemetKrakelingochtend gegeven: ontspanning, ontmoeting, verdieping, gesprek.

Belangstellenden worden uitgenodigd voor een kopje koffie of thee, een koekje bij de koffie en natuurlijk de krakeling van de maand.

Toegang is gratis en aanmelden nog gewenst. Voor vervoer kan zo mogelijk worden gezorgd. De ochtenden zijn onafhankelijk van elkaar te bezoeken. Van harte welkom.

Waar: De Schakel

Wanneer: Dinsdagmorgen 5 okt., 2 nov., 7 dec., 11 jan., 15 febr. en 15 mrt.

Tijd: 10.00 tot 11.30 uur

Informatie en aanmelding: Rolf Verkaik 0297-28 59 80,
of ds. Piet Ravensbergen, 06-51 112 285
predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl



Bijbelse gespreksavonden

Bijbelverhalen zijn niet altijd eenvoudig en toegankelijk. Er staan soms weerbarstige woorden in, dingen die onbegrijpelijk lijken of zelfs weerstand kunnen oproepen. Van de andere kant zijn bijbelverhalen heel rijk aan betekenis en inhoud – niet voor niets gaan ze al zoveel eeuwen mee, hebben ze de kunst, de taal en ons denken gevormd. Woord van God worden ze genoemd.

In de bijbelse gespreksavonden vormt telkens één bijbelverhaal het uitgangspunt. We lezen het samen, proberen het beter te verstaan en daarna komt het belangrijkste: we gaan met elkaar op zoek naar wat dit verhaal ons op dit moment van ons leven te zeggen kan hebben. Want dan pas wordt een bijbelverhaal waardevol: als er een relatie ontstaat met ons leven, alles wat wij daarin meemaken en moeten doorstaan, en als het daar ons iets in te zeggen heeft. Als ons iets aangereikt wordt: bemoediging, troost, een nieuw perspectief. Wat dat is kan voor ieder verschillend zijn. En er samen naar zoeken is dé manier om er iets van op het spoor te komen.

11

De avonden zijn gratis toegankelijk. Ze zijn los van elkaar te volgen, dus de keuze aan welke (en hoeveel) avonden je meedoet is vrij! Aanmelding vooraf is wel vereist via onderstaand mailadres. Per keer zal worden bekeken waar de avond kan plaatsvinden en die informatie wordt dan uiteraard toegestuurd.

Waar: wordt t.z.t. bekend gemaakt,
Wanneer: Woensdag 6 oktober, opgave uiterlijk 3 oktober
Woensdag 8 december, opgave uiterlijk 5 december
Woensdag 23 februari, opgave uiterlijk 19 februari
Woensdag 18 mei, opgave uiterlijk 15 mei
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur

Leiding: Erna Peijnenburg, pastoor van de Oud-Katholieke
Statie van de H. Elia te Mijdrecht

Graag tijdig aanmelden via:
erna.peijnenburg@okkn.nl of tel. 06-22 131 765.

Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2021 - 2022

Samen Bijbellezen

Je kunt in je eentje uit de bijbel lezen, maar wat is het ook verrijkend om dat samen te doen. Met alle gedachten en ideeën die anderen bij dezelfde bijbeltekst hebben, wordt de tekst zoveel rijker en mooier en komen de woorden van God nog meer tot leven.

Op deze kring gaat het er niet om of je veel of weinig kennis hebt van de Bijbel. We zullen proberen om altijd iets van de context te schetsen, maar het gaat erom dat de woorden die we lezen betekenis krijgen voor ons eigen leven op dit moment. Dat we er mee verder kunnen. En dat vergt oefening. Het is een manier van lezen waarin we meer tijd nemen voor een bijbeltekst.

Iedere keer stellen we onszelf dezelfde drie vragen. Over wat ons opvalt in de tekst, wat dat betekent voor ons leven nu en wat God tegen ons zou willen zeggen door deze tekst heen. We zijn steeds een paar minuten stil om over een vraag na te denken en vervolgens is er de mogelijkheid om uit te wisselen.

Na de startzondag gaan we op woensdag 22 september weer van start met de kring en lezen we verder in het bijbelboek Romeinen. Van harte welkom!

Waar: De Rank

Wanneer: woensdag 22 september, 6 oktober en vervolgens
(zo mogelijk) tweewekelijks van 13.30 tot 15.00 uur

Informatie en opgave bij ds. Elise Jansen,
ds.elise@pgmijdsrecht.nl

Herfsttour Zanger – Pianist Roon Staal

De 41-jarige musicus Roon Staal komt langs in de Morgenster. Tijdens zijn concerten brengt hij zowel enkele van zijn originele werken (Promise, The Garden Of Light, Morgen Komt Eraan en het nieuwe By Her Side) als bekende covers zoals Smile, I Have A Dream, Danny Boy, Look For Me In Rainbows en andere werken van o.a. The Beatles, Abba en Simon & Garfunkel ten gehore.



Lovende kritieken:

Terugkomend publiek kent de warme stem en het golvende pianospel van de zanger die ook bekende cover songs zich eigen maakt. Maar voor hen die Roon Staal nog niet eerder live hebben meegemaakt heeft de legendarische zanger Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) een aanbeveling:

“Here I take great pleasure in introducing the extraordinary talent of Roon Staal, one of the truly great singers in the western world! We have been friends for years, singing together and recording just for the beauty of it. Let the amazing tenor vocal performance of Mr Staal now carry you away! Very truly yours, Art Garfunkel”.

En ook de Britse singer-songwriter Gilbert O'Sullivan is enthousiast over de Nederlandse troubadour: “It is his voice not least his songwriting ability that really shines throughout”.
U bent van harte welkom!

Waar: De Morgenster
Wanneer: Donderdag 7 oktober
Tijd: 20.00 uur; ontvangst vanaf 19.30 uur
Kosten: € 20

<https://www.uitzinnig.nl/agenda/optreden/45425-herfsttour-zanger-pianist-roon-staal.aspx>

Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2021 - 2022

Bibliodrama

Bij Bibliodrama breng je samen met anderen een bijbelverhaal tot leven. Je doet dit door je in te leven in een van de personages van het verhaal. Stel, je neemt de rol van Jona op je en je verkent wie Jona was en wat hem bezielde, dan word je in die rol met verschillende tegenstrijdige emoties en overtuigingen geconfronteerd. Daarin kun je verkennen wat Jona beweegt en tegelijkertijd wat jou beweegt wanneer je wegduikt voor een opdracht of een uitdaging niet aandurft.

Bibliodrama speel je in wisselwerking met anderen, met ieder een eigen verhouding tot het verhaal dat centraal staat. Zo kan degene die Jona speelt dat alleen maar doen in interactie met andere rollen: de zeelieden, God, de storm of de vis. In de speelruimte die je samen als spelers creëert, onderzoek je daden, dilemma's en keuzes van verhaalfiguren en tegelijkertijd onderzoek je ook jouw verhouding tot die daden, dilemma's en keuzes. Op deze manier kan een bijbelverhaal heel dichtbij komen en nieuwe betekenis krijgen. Inmiddels is er een groep ontstaan Hier kunt u nog bij aansluiten.
U bent van harte welkom!

Waar: Gebouw Irene.
Wanneer: 12 oktober, 11 januari, 15 maart en 14 juni.
Tijd: dinsdagavond van 19.30 tot 22.00. uur
Kosten: De kosten bedragen € 60,- voor de vier bijeenkomsten.

Als u het eerst graag een keer uitprobeert, kunt u zich opgeven voor de eerste bijeenkomst van het seizoen (à €15). Desgewenst kunt u dan het hele seizoen meedoen.

Contact: Madelon Verwer-Ramp, tel. 27 24 44
info@therapie-pezzettino.nl
www.therapie-pezzettino.nl

De Gouden eeuw van Rusland

Op woensdag 13 oktober geef ik, nu het gelukkig weer kan, een Ruslandavond die twee jaar geleden al gepland stond, voor het Cursusproject te Vinkeveen,.

Deze keer gaat het over het bloeiende tsarenrijk van Rusland in de 19^e eeuw met schitterende architectuur en kunst. Tegen die achtergrond vertel ik ook het levensverhaal van Tsjajkovski en dat van Tolstoj. Twee beroemde Russen, die met muziek en literatuur glans gaven aan die Gouden eeuw van Rusland. Een powerpointshow en muziek maken de verhalen niet alleen zichtbaar, maar raken je ook, waardoor je op een bijzondere manier kennismaat met Rusland.



15

Het Cursusproject en De Boei doen er alles aan om de bijeenkomsten veilig te laten zijn. Dat betekent dat iedereen bij binnenkomst het vaccinatiebewijs of de QR-code moet laten zien.

Waar: Gebouw De Boei, Kerklaan 32, 3645 ZJ Vinkeveen

Wanneer: 13 oktober

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur

Kosten: € 7

Aanmelden: via

<https://www.cursusproject.nl/rondevenen.htm#inschrijving>.

Pieter Boersma

Tel. 0297-28 25 58

E-mail: pieter.boersma@ziggo.nl

Taizévieringen in De Ronde Venen



Taizé staat voor een oecumenische geloofsgemeenschap die in de tweede wereldoorlog in het gelijknamige dorpje in Frankrijk is gesticht door frère Roger.

Elk jaar komen duizenden voornamelijk jonge mensen naar Taizé om met elkaar het geloof te beleven in onderlinge ontmoetingen en gebedsvieringen die drie keer per dag worden gehouden.

Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de vieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen die gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte is dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn een plaats vindt en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God.

Meer informatie over Taizé is te vinden op www.taize.fr.

Al een aantal jaren worden dergelijke vieringen ook met enige regelmaat in De Ronde Venen gehouden.

Dit seizoen worden er twee Taizévieringen gehouden, beide in De Rank in Mijdrecht. Ze vinden plaats op de eerste zondag van de winter- respectievelijk zomertijd, dat is op 31 oktober en 27 maart.

Om 17:00 uur worden de te zingen liederen ingestudeerd, gevolgd door een eenvoudige maaltijd om 18:00 uur. De viering begint om 19:00 uur.

Naast deelname aan het volledige programma is het ook mogelijk om aan te schuiven om 18:00 uur of uitsluitend deel te nemen aan de viering zelf.

Opgave voor het instuderen van de liederen en de maaltijd is noodzakelijk. Dat kan door het sturen van een e-mail aan: taizederondevenen@gmail.com

Iedereen is hartelijk welkom om deel te nemen aan deze inspirerende vieringen!

Met het oog op zondag

Op drie woensdagavonden komen we bijeen in een van de zalen van De Rank om de teksten voor de komende zondag door te nemen. We volgen het oecumenische leesrooster en lezen het bijbelgedeelte. In de stilte registreren we bij onszelf wat ons raakt, staan we stil bij wat er staat en waar het nu om gaat. De avond is geschikt voor een brede deelname van geïnteresseerden, immers het leesrooster wordt in veel kerken gevolgd.



Op zondag luister je dan nog meer bewust naar wat er met de tekst is gedaan...

Wees welkom, ook als je voor het eerst komt, want elke keer is de groep weer anders van samenstelling.

17

Waar? De Rank
Wanneer? 17 november, 2 februari, 30 maart
Tijd: 19.00 tot 20.00 uur

Informatie: ds. Erick Versloot,
ds.erick@pgmijndrecht.nl

Orgelconcert

We zijn blij dat we dit seizoen weer orgelconcerten kunnen



organiseren. Als eerste konden we het Duo Omnia bestaande uit: Henk Trommel (musicus te Kudelstaart) en Judith Mos (klarinetist te Rotterdam), naar Mijdrecht halen.



Ze verheugen zich er zeer op om na deze moeilijke tijd voor u te mogen spelen.

We garanderen u een bijzonder concert, waarbij het monumentale orgel, piano en klarinet voor prachtige muziek zullen zorgen.

De stichting Bätzorgel Mijdrecht verwelkomt u graag.

Waar: Janskerk

Wanneer: 13 november

Tijd: 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur.

Kosten: € 10 p.p. incl. een kopje koffie of thee.



Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de 'gewone' boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis?

Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Gaan we voor het gezonde, plantaardige Alprotoetje, of toch een emmertje met yoghurt en aardbeien wat eigenlijk het lekkerste is? Wordt het de dure of de goedkope reep chocola?

Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden, en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor verwarring...

19

De lezing 'God in de supermarkt' verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De lezing wordt gehouden door Alfred Slomp, schrijver van het boek *SuperWaar*.

Waar: De Schakel
Wanneer: maandag 22 november
Tijd: 19:30 uur.

U kunt u hiervoor opgeven tot 17 november via diaconie@pknontmoetingskerkwilnis.nl of via tel. 0297-27 44 46.

Vervolgens willen we nadenken en discussiëren over duurzaamheid en ons koopgedrag naar aanleiding van de onderwerpen die Alfred Slomp ons heeft aangereikt.

Waar: De Schakel
Wanneer: woensdag 19 januari
Tijd: 19:30 uur



Aanmelding voor deze avond op dezelfde wijze als voor de lezing, tot vijf dagen voor aanvang.

Als afsluiting zijn we welkom op de biologische boerderij van Joost en Liesbeth Samsom. Zij zullen ons een rondleiding geven op hun bedrijf.

Na afloop kan er waarschijnlijk (op eigen kosten) iets gedronken worden in Paviljoen Toren de Grote Sniep, Veenkade 1.

Waar: Gagelweg 1 in Wilnis.
Wanneer: zaterdag 12 maart
Tijd: 14:00 uur

Aanmelding voor deze middag op dezelfde wijze als voor de lezing, tot vijf dagen voor aanvang.

Antoni Gaudí – Sagrada Família – 144 jaar bouwen

De bouw van de Sagrada Família in Barcelona is een fascinerende gebeurtenis. Wij maken hetzelfde mee als de middeleeuwen. Toen werd er ook generaties lang aan een kathedraal gebouwd. Op dit moment wordt alleen nog aan de Mariatoren gewerkt, omdat de inkomsten zijn opgedroogd door de coronapandemie. De bouw zal daarom niet meer afgerond zijn in 2026, honderd jaar na Gaudí 's dood.

De natuur als basis

Gaudí wilde aan 'zijn' kerk een uitdrukking van de natuur geven. Daarom lijkt de Geboortegevel wel organisch gegroeid en het interieur een mystiek bos. De pilaren zijn de boomstammen en de takken dragen het gewelf. De gewelven vormen het bladerdak waar doorheen het licht de kerk in valt.

Passiegevel

Voor de komende Adventstijd is de Sagrada Família een toepasselijk onderwerp omdat de geboorte van Jezus indrukwekkend in beeld is gebracht. Vooral boeiend is het contrast tussen de Geboortegevel en de Passiegevel. In de Geboortegevel wilde Gaudí de vreugde van het nieuwe leven uitbeelden en daarin is hij volledig geslaagd. Tijdens zijn leven maakte hij het ontwerp van de Passiegevel maar kon de bouw niet meer meemaken. Wel is wat Gaudí voor ogen stond werkelijk gebouwd. De Passiegevel is een uitdrukking geworden van verlatenheid, doodsangst, pijn, lijden en sterven. Bij dit deel hoort u een indrukwekkend deel uit het *Stabat Mater* (1925) van de Poolse componist Szymanowski.

De presentatie is in de vorm van audiovisuele show en is geactualiseerd met fotowerk van 2021. U zult geroerd worden door de beelden en de muziek en de mondelinge toelichting zal u zeker boeien.

Waar: De Morgenster, Vinkeveen

Wanneer: 25 november

Tijd: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst

Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2021 - 2022

Uit het dagboek van een herdershond

Zaterdagavond 27 november deelt ds. Erick Versloot met ieder die het horen wil herinneringen uit zijn 25-jarig predikantschap dat hij in dat weekend viert.

Uit 'Het dagboek van een herdershond' vertelt hij ontroerende en humoristische verhalen uit zijn dienstverband als predikant. Hoe dat veranderde in die 25 jaar, maar ook deelt hij hoe hij de toekomst ziet.



Tussendoor wordt er prachtige muziek gespeeld door kerkmusici uit de kerkgemeenschap: Wim de Penning, orgel, Anita Vos, vleugel, Susanne Arends, dwarsfluit en Mirjam Vos, viool.

De avond is als volgt ingedeeld:

19.30 uur ontvangst met koffie, thee, limonade en lekkers

20.00 uur opening door voorzitter Roel Rademaker

20.05 uur programma van woord en muziek

22

Om 21.15 uur heffen we het glas en toasten we op het leven. Dan is ook het boek verkrijgbaar dat hij deze avond presenteert: 'Tot Uw dienst' – kroniek van een dorpspredikant op het scharnier van een nieuw millennium'. U bent van harte welkom!

Waar: De Rank

Wanneer: Zaterdag 27 november

Contact: ds. Erick Versloot,
ds.erick@pgmijndrecht.nl

Volkskerstzang in De Ronde Venen zondag 19 december

Komt allen tezamen!

Venite adoremus ...!

Het begon met een droom van wijlen pastoor Gerard Griffioen:
'Wat zou het mooi zijn als vanuit allerlei richtingen mensen naar buiten treden en we elkaar ontmoeten rondom de positieve boodschap van kerst'.

Die droom werd in 2018 werkelijkheid.

Op zondagmiddag 19 december komen weer mensen uit alle windstreken samen in de Johannes de Doperkerk in Driehuis. Daar houden we om 15.00 uur een volkskerstzang met begeleiding van Concordia en met medewerking van voorgangers uit diverse kerken uit De Ronde Venen en een vertegenwoordiger namens burgemeester en wethouders.

Zoals het er nu naar uitziet zal de dienst met bezoekers én online én via RTV De Ronde Venen bij te wonen zijn.

23

Om 16.00 uur staat daarna bij gunstig weer op het plein van Driehuis en anders – als dat mogelijk is - in de prachtig versierde kerk warme chocomel en glühwein klaar en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Wees welkom, zing mee, kijk mee, doe mee!

De gezamenlijke kerken in De Ronde Venen

Van Saulus naar Paulus

Interkerkelijke Cursus voorjaar 2022 o.l.v. Henk Oudshoorn

Deze 14^e cursus wordt geleid door Henk Oudshoorn, die ook de tekst geheel verzorgde.

Wat gebeurde er waardoor Saulus, de christenvervolger, Paulus, de apostel werd?

In een serie van acht ochtenden willen wij met elkaar nadenken over de apostel Paulus.

Het uitgangspunt daarbij is het tweede bijbelboek van de evangelist Lucas, *Handelingen van de Apostelen* 9:1 t/m 19a, waar staat beschreven wat Saulus op weg naar Damascus overkwam.

Wij gaan met elkaar in gesprek over dit gebeuren; hoe kijken wij aan tegen deze gebeurtenis?

Welke invloed heeft dit gebeuren gehad op Paulus, op zijn zienswijze op die Ene God en in hoeverre en in welk opzicht wijkt deze zienswijze af van de joodse leer?

24

Onze groep bestaat uit een twintigtal personen uit verschillende kerkgenootschappen.

Waar: De Rank

Wanneer: Woensdagochtend 19 en 26 januari,
02, 09, 16 en 23 februari,
02 en 09 maart

Tijd: van 9.45 tot 12.00 uur

Informatie: Henk Oudshoorn, tel. 28 13 16
Nel Pauw, tel. 28 42 10

De evangelisten gelezen door de bril van een oudtestamenticus.

Verrassend, verhelderend en verdiepend lezen in de Bijbel, door dr. Piet van Midden

Er zijn veel meer evangelies dan wij in de canon hebben: van Thomas, van Judas; Johannes apocrief, etc. Maar vier haalden de eindstreep van de canon. Wat nemen die vier aan bagage mee: een vergelijking tussen Matteüs en Lucas en een theologische buitenstaander: Johannes.



We lezen de Bijbel allemaal met een bril op. Je blik wordt bepaald door je opvoeding, biografie, welk geloofsonderricht je al dan niet kreeg en door wat je bijvoorbeeld 's zondags ter ore komt.

Laat je verrassen door de bril waarmee dr. Piet van Midden de Bijbel leest. Als docent Hebreeuws aan de Katholieke Universiteit van Tilburg, protestantse predikant, oprichter en reisleader van Drietour heeft hij veel brillen voorhanden. Humor en diepgang gaan bij hem hand in hand.

Tijdens een vorig seizoen kwamen er velen op zijn avond en was er alom de vraag na afloop: kan hij weer komen? Hij komt graag weer, mis het niet!

Waar: Gebouw Irene
Wanneer: woensdag 26 januari
Tijd: 20.00 uur
Toegang gratis, na afloop vrije gift

Informatie: ds. Erick Versloot,
ds.erick@pgmijndrecht.nl

Films die er toe doen!

Wadjda

De winnaar van de Publieksprijs van het Rotterdams filmfestival van 2013 is een enorme *feelgoodmovie* met een boodschap.

De eigengereide Wadjda uit Riyad zet alles op alles voor een groene fiets. Jongens mogen toch ook fietsen? Waarom zij dan niet?



Wadjda (10) woont met haar ouders in een buitenwijk van Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Ondanks haar conservatieve omgeving is Wadjda een speels kind dat regelmatig grenzen opzoekt. Wadjda staat voor vele meisjes en vrouwen uit Saoedi-Arabië. Het drama biedt een inkijk in een anders gesloten gemeenschap en raakt aan universele, herkenbare thema's als hoop, lef en doorzettingsvermogen.

Nice People

Het eerste Somalische Bandy-team (soort ijshockey) ter wereld, bestaat uit Somalische immigranten, woonachtig in het 'vriendelijke' Zweedse plaatsje Börlange. Hoewel de jongens nooit eerder op de schaatsen stonden, willen ze meedoen aan de wereldkampioenschappen Bandy in Siberië.

Patrik Andersson, een idealistische lokale zakenman, ontwikkelt het al bestaande project verder in een poging zijn Zweedse landgenoten, met een lichte angst voor vreemdelingen, op een leuke manier kennis te laten maken met de vele Somalische vluchtelingen in zijn thuisstad. Het lijkt een onmogelijke opgave: een groep amateurs, tegen alle vooroordelen in zover krijgen dat

ze kunnen presenteren op wereldniveau. Het levert droogkomische en hartverwarmende beelden op van op schaatsen stuntelende Somaliërs, bevooroordeelde *locals*, lastige sponsoren en enthousiaste supporters uit onverwachte hoek.

Waar? De Schakel, zaal open 19.45 uur
Wanneer? Wadjda 17 februari, 20.00 uur
Nice People 22 maart, 20.00 uur

Informatie en aanmelding:

ds. Piet Ravensbergen, 06-51 112 285
predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl
Marianne van Voorthuizen 0297-286798
mariannevanvoorthuizen@hotmail.com

Viering Wereldgebedsdag 4 maart 2022 om 19.00 uur

'I know the plans I have for you ~ Thema: Gods belofte'

De Wereldgebedsdag wordt iedere eerste vrijdag in maart gevierd in De Rank.

Wereldwijd zijn christenen zo verbonden met elkaar: samen vieren, bidden en delen

Ieder jaar staan de gebruiken van een ander land centraal, dit jaar *Engeland, Wales en Noord-Ierland*.



Een verbindend initiatief, van harte welkom.

www.wereldgebedsdag.nl



Boek in gesprek: *Het* RAADSEL VAN GOD



Alister McGrath hoogleraar Religie en Wetenschap aan de universiteit van Oxford schreef een prachtig boek waarin hij zijn levensverhaal deelt. Van stellig atheïst werd hij overtuigd christen, maar daarmee waren alle vragen niet gelijk opgelost. Daar begon de reis pas.

Alister McGrath neemt ons mee langs de grote vragen van dit leven. Waarom leef ik? Is er een God? Kunnen er verschillende werkelijkheden naast elkaar bestaan?

29

We laten ons inspireren door het verhaal van McGrath en leggen zijn verhaal naast ons levensverhaal. Is er herkenning, of juist niet? Het boek zal eerst worden ingeleid voordat we met elkaar van gedachten gaan wisselen. U hoeft het dus niet eerst te hebben gelezen, maar wat let u om dat wel te doen.

Waar: De Schakel
Wanneer? Donderdag 7 april
Tijd: 20.00 uur, zaal open 19.45 uur

Informatie en aanmelding:
ds. Piet Ravensbergen, 06-51 112 285
predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Weekend bij de Norbertijnen in Heeswijk (17 –19 juni)



Door de eeuwen heen zijn kloosters en abdijen plekken van bezinning, gebed en toewijding. Gewijde plaatsen waar het naar lichaam en geest goed toeven is.

Met een groep van maximaal 12 personen

vanuit De Ronde Venen willen collega en vriend ds. Gert Jan de Bruin en ik een weekeinde doorbrengen in de abdij van Berne, te Heeswijk. We zijn te gast bij de Norbertijnen, waar we (vrijblijvend) deelnemen in hun vieringen, maar ook een eigen programma hebben. Daarnaast is er ruimte binnen het programma om alleen of met anderen te wandelen, om de theologische boekhandel te bezoeken, om rustig op je kamer te zijn, om...

30

Het weekeinde begint op vrijdagmiddag ± 16.30 uur en sluiten we af op zondagmiddag ± 14.00 uur. De kosten bedragen ongeveer € 110. De abdij beschikt over één- en tweepersoonskamers.

Voorafgaande aan dit weekend bij de Norbertijnen zullen we een avond samenkomen voor een eerste kennismaking, het bespreken van het programma en de praktische zaken.

Waar: Abdy van Berne: Abdijstraat 49,
5473 AD Heeswijk, tel. 0413-299 299

Wanneer: 17, 18 en 19 juni 2022

Kosten: ± € 110 (all-in)

Aanmelding: Ja, tot uiterlijk zondag 30 mei 2022

Nadere informatie en/of aanmelding:

ds. Piet Ravensbergen, 06-51 112 285

predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Pinksterbede 5 juni 2022

*God van alle mensen
Schepper van hemel en aarde
dank U dat U ons uw Geest hebt gegeven
uw aanwezigheid hier op aarde
in alles wat leeft
Wat heeft U ons daarmee gezegend!*

*Dank U Geest van God
dat U in ons wil wonen
dat U zo dichtbij bent
Dank U dat U ons kracht geeft van binnenuit
U wijst de weg
helpt ons om te blijven geloven*

*En dank U Geest van God dat U niet afhankelijk bent van ons
dat U vrij bent, uw eigen weg gaat
U waait waarheen U wil
U bent niet gebonden aan kerkmuren
U doorbreekt de grenzen
die door ons mensen zijn gemaakt*

*Er zijn vele gaven en talenten
maar er is één Geest
U bent de ene
de enige
en U maakt ons één*

*Wij bidden Geest van God
verfris ons vandaag met uw nieuwe energie
waai door ons leven, door onze kerken
wilt U opschudden wat stoffig is geworden*

*Bekrachtig ons
Vuur ons aan
Troost ons
Bid voor ons
Leid ons
Ga Uw weg met ons! Amen*

Ds. Elise Jansen
Predikant van de Protestantse Gemeente Mijdrecht

Oecumenische vieringen in De Ronde Venen

- 19 september viering van de Vredesweek in de H. Hart van Jezuskerk, Vinkeveen om 10 uur
www.paxvoorvrede.nl
- 12 december Adventsviering in de H. Antonius van Paduakerk, De Hoef om 9.30 uur u
- 16 januari viering van de Week van gebed om eenheid van christenen in 'De Morgenster', Vinkeveen om 10 uur
www.raadvankerken.nl
- 15 april viering van Goede Vrijdag in de H. Antonius van Paduakerk om 19.30 uur

In de diensten van 12 december en 15 april zijn een voorganger namens de RK parochie Johannes de Doper en ds. Erick Versloot, Protestantse gemeente Mijdrecht voorganger en het Oecumenisch Projectkoor werkt aan beide vieringen mee.

Adressen

Rooms Katholieke parochie St. Jan de Doper Vecht en Venen

Centraal Secretariaat:

Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen, 0297-265046

www.stjandedoper-vechtenvenen.nl

HH Cosmas & Damianuskerk & *Trefpunt voor Levenskunst*

Kerkstraat 23, Abcoude

H. Antonius van Padua, Oostzijde 45, De Hoef

H. Johannes de Doper, Driehuisplein 1, Mijdrecht/Wilnis

H. Hart van Jezus, Kerklaan 2, Vinkeveen

Protestantse Gemeente Abcoude

Dorpskerk, Kerkplein 45

't Hoogt, Kerkplein 32

www.dorpskerkabcoude.nl

Oud-Katholieke Statie van de H. Elia te Mijdrecht

Grutto 2a, Mijdrecht

derondevenen.okkn.nl

Protestantse Gemeente Mijdrecht

'Irene', Janskerkplein 2

De Rank, Prins Bernhardlaan 2

www.pgmijdrecht.nl

Protestantse Gemeente 'De Morgenster' Vinkeveen – Waverveen

Herenweg 253

www.morgenstervinkeveen.nl

PKN Ontmoetingskerk & De Schakel, Wilnis

Dorpsstraat 20

www.pknontmoetingskerkwilnis.nl

