

kers'Los' bandig

Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper Breukelen
www.parochiebreukelen.nl parochiebreukelen@planet.nl

Bijlage bij het parochieblad **ONE** 8^e jaargang, nr. 7 dec/jan 2022

Corona-regels

In de R.K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen publieke vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit besluit betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.

Anderhalve meter

De anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, blijft van kracht. De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd.

Verder blijven een aantal richtlijnen van toepassing:

- er wordt nog niet gecollecteerd, collectemandjes staan achterin de kerk
- het uitreiken van de communie blijft achter het hoestscherm
- om aanwezig te zijn dient u volgens de landelijke richtlijnen goed gezond te zijn; bij twijfel: blijf thuis!

!!! Aanmelden voor het bijwonen van de kerstvieringen !!!

In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat, wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.

Voor ons betreft dit de viering op 24 december om **15.00 uur**, de vieringen op 1^e kerstdag: om **11.00** uur en de kinderkerstviering om **14.00** uur.
(Voor tweede kerstdag hoeft u zich niet aan te melden).

U kunt zich telefonisch aanmelden bij mevr. Sophie Koster,
telefoon 0346 262998

Zondag 19 december liggen er achterin de kerk
aanmeldingsformulieren voor de drie vieringen (voor elke viering
een aparte lijst!)

Vieringen en intenties.

Zo. 19 dec. 11.00

4e zondag van de Advent

Eucharistieviering

Voorganger: Pastor Schyns

Acolieten: Amber en Reina de Weert

Lector: Lies van den Hoven

Koster: Hans Veldhuis



Intenties:

Ben van Nieuwkerk, Henk en Irene van Bekkum

Vr. 24 dec.

In verband met de coronamatregelen is er geen kerst-avondviering, in plaats daarvan een middagviering

15.00 Woord- en communieviering

Voorganger: pastor Jos van Os

Lector: Annemiek Dijkhuizen

Koster: Thoon Jongerius

Intenties:

Reinier Nelis, Toos Nelis-Baas, Jos en René Boss.



Za. 25 dec. 11.00

1^e Kerstdag

Eucharistieviering

Voorganger: pastor Schyns

Acolieten: Amber en Reina de Weert

Lector: Amber de Weert

Koster: Thoon Jongerius

Intenties:

Wil de Jager-van den Broek, Mien van Rijn-Kooijman, Lien van Zijl-Sijmons, Kees Klomp, Riny de Jager-Miltenburg, Piet Dhondt, Bram van Veenendaal.

Overleden ouders van Rijn-van Rijn, Overleden ouders Wiegmans-Goes.

Jaargedachtenis Adriaan Vendrig.

Za. 25 dec. 14.00

1^e Kerstdag

Kinderkerstviering

Voorganger: pastor Jos van Os

Koster: Thoon Jongerius



- Zo. 26 dec. 11.00 **2^e Kerstdag**
Feest van de H. Familie
Woord- en communieviering
Voorganger: pastor Jos van Os
Lector: Ton Mulder
Koster: Thoon Jongerius
- Vr. 31 dec. **Oudejaarsdag**
Geen viering
- Za. 1 jan. **Nieuwjaarsdag**
Geen viering
- Zo. 2 jan. 11.00 **Openbaring des Heren**
Eucharistieviering
Voorganger: pastor Schyns
Acolieten: Amber en Reina de Weert
Lector: Sjaak van der Post
Koster: Ed Middelweerd
- Intenties
Nel Zuring, Kees Zuring.
- Zo. 9 jan. 11.00 **Doop van de Heer**
1^e zondag door het jaar
Woord- en communieviering
Voorganger: pastor Jos van Os.
Lector: Lies van den Hoven
Koster: Martin Streng
- Intenties:
Jo Zaal, Wiecher Spelde
Overleden ouders Weijmer-Dijkhorst.
- Zo. 16 jan. **10.00** **2e zondag door het jaar**
Week van de Eenheid
Oecumenische viering in Johannes de Doperkerk
Voorgangers: Ds Pieter van Winden
Ds Martje Ruhulesin
Annemiek Dijkhuizen
Koster: Ad Opperhuizen

Zo. 23 jan. 11.00 **3^e zondag door het jaar**
Woord- en communieviering
Voorganger: pastor Jos van Os
Lector: Annemiek Dijkhuizen
Koster: Wim van Weerdenburg

Intenties:
Riny de Jager-Miltenburg, Bep Dijkers-Visser,
Fam. van Veenendaal-van Leusden

Zo. 30 jan. 11.00 **4^e zondag door het jaar**
Eucharistieviering
Voorganger: Priester/Dominicaan
Harry Huisintveld
Acolieten Amber en Reina de Weert
Lector: Amber de Weert
Koster: Hans Veldhuis

Intenties:
Henk en Irene van Bekkum, Piet Dhondt,
Jaargedachtenis Bram van Veenendaal.

Zo. 6 feb. **10.00** **5^e zondag door het jaar**
Clusterviering Breukelen, Kockengen en Loenen
In de Ludgeruskerk in Loenen
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Den Hartog

Intenties :
Ben van Nieuwkerk

SAMEN KERSTMIS VIEREN

Op **eerste kerstdag** hopen wij een
'Kinderkerstmiddag' te organiseren
in onze H. Johannes de Doperkerk, **aanvang**
14.00 uur.

Als we niet door coronamaatregelen worden
ingehaald, hebben we dan een mooi programma
van een klein uur. We horen een kerstverhaal en
zingen de bekende liedjes. We vragen de
kinderen als ze willen ook zelf iets in te brengen:
speel je een instrument, dan horen we je graag;
wil je komen verkleed als herder, koning of engel,
dan pas je helemaal in het verhaal, prachtig. Kom je alleen luisteren en naar
de kerststal kijken, ook prima.

Breng alle ouders, oma's, opa's, zussen, broers en vriendjes mee, echt
Kerstféést zo!

Hartelijk uitgenodigd, pastor Jos



Clusterviering

Komend jaar vieren we, als alles goed gaat, het 12½ jaar van onze St Jan de Doperparochie. Alweer zo lang één parochie, mooi!

Om de bovenlokale ontmoeting te bevorderen is er in 2019 besloten af en toe samen te vieren op zondagochtend. De eerste zogenoemde 'clusterviering' was op zondag 2 februari 2020.

Ofschoon deze vieringen van elk drie geloofsgemeenschappen samen merendeels enthousiast zijn gehouden, bleek het gelijk ook de laatste keer omdat kort daarna het coronavirus zijn intrede deed.

Er is voor gekozen om toch weer samen te vieren, en wel op de eerste zondag van februari, 6 februari 2022.

De viering is in de Ludgeruskerk in Loenen, aanvang 10 uur.

Van harte uitgenodigd.

Collectes:

Zondag 19 december	Adventsactie
Kerst 25 december	Adventsactie
Zondag 26 december	Eigen kerk
Zondag 3 januari	Eigen kerk
Zondag 9 januari	werkgroep oecumene
Zondag 16 januari	nog niet bekend
Zondag 23 januari	Amnesty International
Zondag 30 januari	Eigen kerk

Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen



Op zondag 16 januari 2022 vieren we de Oecumenische Dienst van Gebed voor de Eenheid van de Christenen in de Johannes-de-Doperkerk te Breukelen. Het thema is 'Licht in het duister'.

We staan tijdens de *Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen* stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.

Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2: 'Wij hebben (namelijk) zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden. De verschijning van de ster is een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs uit het Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, naar de plaats waar de Redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Hij ging door het duister heen toen Hij 'omwille van ons

zichzelf vernederde en gehoorzaam was tot in de dood' (Filippenzen 2 vers 8). Dit deed Hij om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven.

Van oudsher staan de magiërs symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de magiërs de eenheid die God voor alle volken wenst.

Christenen zijn door God geroepen om die eenheid tot stand te brengen, en om zo een teken te zijn voor de wereld. Afkomstig uit verschillende landen, culturen en talen, ondernemen zij een gemeenschappelijke zoektocht naar Christus en delen in het verlangen om Hem te aanbidden. De taak van christenen is dan ook om als deze ster te zijn. Als wij op Christus wijzen, kan God door ons eenheid onder mensen bewerkstelligen.

Het materiaal is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De ster van Betlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont.

Maar ook in veel andere delen van de wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. In die omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is. Ze zoeken de pasgeboren koning van zachtmoedigheid, vrede en liefde. Maar waar is de ster die de weg naar Hem wijst? Ook in dit opzicht is het de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. In woord en daad zijn christenen geroepen om de weg naar Christus te verlichten, zodat Hij opnieuw voor de volken zichtbaar zal worden.

Door verdeeldheid onder christen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen de weg naar Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping.

We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer onderstreept. De ster die tweeduizend jaar geleden opging, roept ons nog steeds om samen op zoek te gaan naar Christus en eensgezind Hem te aanbidden. Dan zal de Geest onze harten

veranderen, zodat wij schijnen als licht in het duister.

De dienst op zondag 16 januari wordt georganiseerd door de Werkgroep Oecumene en wil een bijdrage leveren aan het gevoel van verbondenheid aan elkaar en het verstaan van elkaars traditie. De viering begint om 10.00 uur. Voorgangers zijn ds. Pieter van Winden, ds. Martje Ruhlessin en Annemiek Dijkhuizen.

Andere vieringen en bijeenkomsten:

Iedere vrijdagmiddag van 12.15 – 12.35 uur, wekelijks **gebed voor de vrede en verzoening** in de traditie van Coventry, in de Pauluskerk (Straatweg 37).

De **Volkskerstzang** die jaarlijks kort voor Kerstmis wordt gehouden kan vanwege de diverse maatregelen geen doorgang vinden.

De **Nieuwjaarsbijeenkomst** die gepland was op zondag 2 januari gaat helaas ook niet door.

De inloopochtenden in het Bonifatiushuis vervallen vooralsnog. Evenals de Weeksluitingen in De Driestroom.

Wanneer hier verandering in komt is momenteel nog niet duidelijk.

VRIJWILLIGERS NODIG WEEKSLUITING!

Misschien is het niet bij iedereen bekend, maar in normale tijden wordt er iedere week in de ruimte van Dag-verzorging De Twijg in De Driestroom op het eind van de vrijdagmiddag een interkerkelijke weeksluiting gehouden voor mensen die niet meer naar de kerk kunnen. Er wordt gezongen en een korte overweging gehouden. Er zijn wisselende voorgangers van diverse kerkgenootschappen uit Breukelen en Nieuwer Ter Aa. De gasten zijn mensen uit De Aa, uit 't Heycop en de Angstel.

De mensen uit 't Heycop en de Angstel komen op eigen gelegenheid, de meeste deelnemers uit De Aa worden door vrijwilligers begeleid naar de weeksluiting en na afloop weer teruggebracht.

Door omstandigheden hebben diverse vrijwilligers hun medewerking moeten stopzetten. Daarom willen wij u vragen of u vrijwilliger wilt worden om ongeveer eens per 4 weken te helpen de mensen op te halen. U bent er vanaf 16.00 uur, zo'n 2 uurtjes mee bezig. Het is heel dankbaar werk als je ziet hoeveel het voor de mensen betekent. Al kunnen ze soms niet meer zingen, dat ze dan toch zachtjes mee neurïën met de voor hun bekende melodie. Hoe meer mensen komen helpen, hoe minder vaak u aan de beurt bent.

De ruimte van De Twijg is nu nog in het atrium. Per 1 januari verandert dat en komen ze op de 1^e etage van 't Heycop bij elkaar. Daar verhuist de weeksluiting dan ook naartoe. Het zal even wennen zijn aan de

andere route, maar we komen in een mooie, ruime zaal te zitten. Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met Ria van Voskuilen, tel. 0316-264188 of r.v.voskuilen@gmail.com. Van Harte aanbevolen!

Namens de weeksluiting, Ria van Voskuilen

“Bouwzaken”

Afgelopen periode hebben we geen onderhoudswerken aan onze kerk uitgevoerd. Daarmee is onze kerk wat dat betreft gereed voor de advent- en kerstperiode.

Samen met het Parochiebestuur zijn we als locatieraad met elkaar in gesprek voor de ontwikkeling van het liturgisch / pastoraal centrum. Tijdens de parochiebijeenkomst van 24 oktober hebben we u daarover bijgepraat. En in de vorige “losbandig” heeft u alles nog eens kunnen nalezen.

Voor nu geen nieuws te melden, maar het proces gaat door.

Arthur Dijkhuizen
Locatieraad, portefeuille huisvesting



€ 25.000,00 Kerkbalans € 25.193,50

€ 25.000,00 is het bedrag dat we voor 2021 als inkomsten kerkbijdrage hebben begroot. € 25.193,50 is het bedrag dat er op 30 november aan kerkbijdragen ontvangen was.

U begrijpt dat we daar heel blij mee zijn en dan hebben we de maand december nog te gaan.

Veel dank voor uw bijdragen.

Misschien kunnen we in deze feestmaand nog enkele bijdragen tegemoet zien.

**U kunt uw bijdrage overmaken op rek. nr. NL80RABO0310623170
t.n.v. St. Jan de Doper Breukelen,**

Pastoraatsgroep en Locatieraad

wensen u

vrede en warmte



voor het kerstfeest en het nieuwe jaar!

Sluitingsdatum kopij

De volgende ONE en 'Los'bandig (nr. 1 - 2022) bestrijken de periode
5 februari t/m 3 april

De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is:
13 januari en voor 'Los'bandig: 25 januari.

*Weet u iets interessants, leuks, droevigs, belangrijks enz. voor/over onze
geloofsgemeenschap te melden?
Schroom niet en klim in de pen!*

U kunt de kopij aanleveren op:

e-mail: parochiebreukelen@planet.nl, kopie naar: p.v.d.hoven@wxs.nl
of de pastorie, Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen.

DIVERSE ADRESSEN/TELEFOONNUMMERS

PASTORIE: Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen,
(parochiesecretariaat Breukelen) tel. 0346-261633
e-mailadres: parochiebreukelen@planet.nl
Websites: ww.parochiebreukelen.nl
www.stjandedoper-vechtenvenen.nl

Ons secretariaat in de pastorie is bezet op
dinsdag en vrijdag van 14.00 – 16.00 uur.

CONTACTPASTOR Pastor Jos van Os tel. 0346-215866
e-mailadres: josvanos6@kpnmail.nl

LOCATIERAAD

Thoon Jongerius tel. 0346-263032
Lies van den Hoven tel. 0346-261073
Arthur Dijkhuizen tel. 06 31330058
Ed Middelweerd tel. 0346-266360

PASTORAATSGROEP:

Sophie Koster tel. 0346-262998
Postadres pastoraatsgroep en locatieraad:
Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen.

OPGAVE INTENTIES

Intenties voor een viering kan men opgeven
bij het parochiesecretariaat, tel. 0346-261633
Betaling op rekeningnummer NL24 RABO 0310 6004 13
t.n.v. St. Jan de Doper - Breukelen.

KERKBIJDRAGE:

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken naar:
rekeningnummer. NL80 RABO 0310 6231 70
t.n.v. St. Jan de Doper – Breukelen

ROOMS-KATHOLIEKE BASISCHOOL 'WILLIBRORDUS':

G.S. van Ruwiellaan 1, 3621 XD Breukelen,
Directie tel. 0346-261832

HULPDIENSTEN

Graag Gedaan: 0346-263800
Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 10.00 uur

HiP Helpt Stichtse Vecht: 0346-700200
Bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 - 17.00
en via www.hiphelpt.nl/stichtsevecht

ZIEKENBEZOEK AAN HUIS EN/OF IN HET ZIEKENHUIS:
Opgave bij het parochiesecretariaat, tel. 0346-261633.

BLOEMVERSIERING IN DE KERK:
Contactpersoon: lokaal secretariaat, tel. 0346-261633

RESERVERING PAROCHIEHUIS
De heer Mike Lodder, tel. 06 50510856
e-mailadres: mplodder@hotmail.com

UITVAARTVERZORGING:
Uitvaartverzorging Van Dijk
Kerkplein 1, 3621 BA Breukelen tel. 0346-261636

VTS
Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven
www.thuissterven.info
stichting@thuissterven.info tel. 06 51451130
(24 uur bereikbaar)