

# 'Los' bandig

Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper Breukelen  
[www.parochiebreukelen.nl](http://www.parochiebreukelen.nl) [parochiebreukelen@planet.nl](mailto:parochiebreukelen@planet.nl)

Bijlage bij het parochieblad **ONE**, 6<sup>e</sup> jaargang, nr. 4 juli/augustus 2019

---

## Vieringen en intenties.

Zo. 30 juni 10.15 **13<sup>e</sup> zondag door het jaar.**  
**Woord- en communieviering.**  
**Voorganger: pastor Jos van Os**  
**Lector: Annemiek Dijkhuizen**  
**Koster: Hans Veldhuis**

Intenties:

Ben van Nieuwkerk, Jan de Langen, Mien van Rijn – Kooijman,  
Cor Heus en Truus Heus – van den Broek, Pam en Cor Roeleveld, Bram  
van Veenendaal, Wil de Jager – van den Broek, Lien van Zijl – Sijmons,  
Overleden ouders Roeleveld – Blommenstein,  
Jaargedachtenis Toon Sijmons.

Zo 7 juli 10.15 **14<sup>e</sup> zondag door het jaar**  
**Woord- en communieviering**  
**Voorganger: pastor Tejo van der Meulen**  
**Lector: Ton Mulder**  
**Koster: Thoon Jongerius**

Intenties:

André en Doortje Dhondt, Jan Honkoop, Gerrit van Hienen, Hendrika van  
Hienen – Beukeboom, Bertus van Drogenbroek,  
Overleden ouders Bart Lodder en To Lodder - van Leusden

Zo. 7 juli 15.00 **Huwelijksviering voor het bruidspaar**  
**Vy Vo en Thong Hang**

Zo.14 juli 10.15 **15<sup>e</sup> zondag door het jaar**  
**Eucharistieviering.**  
**Voorganger: pastor Oostendorp**  
**Acoliet: Amber de Weert**  
**Misdienaar: Raina de Weert**  
**Lector: Annemiek Dijkhuizen**  
**Koster: Ed Middelweerd**

Intenties.

Ans van den Hoven Verkleij, Ben van Nieuwkerk, Jo Zaal, Albert van der Laan, Peter van den Ende, Overleden ouders Prins – Kroon  
Jaargedachtenis Antonetta Hekkenberg  
Uit dankbaarheid voor het bruidspaar Dhondt –van Nieuwkerk voor hun 65 jarig huwelijksfeest

Zo.21 juli 10.15 **16<sup>e</sup> zondag door het jaar**  
**Woord- en communieviering**  
**Voorganger: Sophie Koster**  
**Koster: Martin Streng**

Intenties.

Riny de Jager-Miltenburg, Pam en Cor Roeleveld, Lien van Zijl-Sijmons  
Overleden ouders Roeleveld – Blommenstein  
Overleden ouders Weijmer – Dijkhorst  
Overleden ouders Miltenburg.-.van den Broek en kinderen

Zo.28 juli 10.15 **17<sup>e</sup> zondag door het jaar**  
**Eucharistieviering.**  
**Voorganger: pastoor Gerard Griffioen**  
**Acoliet: Amber de Weert**  
**Misdienaar: Raina de Weert**  
**Lector: Ton Mulder**  
**Koster: Ad Opperhuizen**

Intenties:

Wil de Jager- van den Broek, Jan de Langen  
Jaargedachtenis Kees Nielen

Zo 4 aug. 10.15 **18<sup>e</sup> zondag door het jaar**  
**Woord- en communieviering**  
**Voorganger: Jos van Os**  
**Lector: Lies van den Hoven**  
**Koster: Hans Veldhuis**

Intenties.

André en Doortje Dhondt, Jan Honkoop, Bertus van Drogenbroek  
Overleden ouders Prins – Kroon

Zo 11 aug. 10.15 **19<sup>e</sup> zondag door het jaar**  
**Woord- en communieviering**  
**Voorganger: Thoon Jongerius**  
**Koster: Wim van Weerdenburg**

Intenties.

Ans van den Hoven Verkleij, Jo Zaal, Gerrit van Hienen,  
Hendrika van Hienen – Beukeboom  
Jaargedachtenis Mien van Rijn - Kooijman

Zo 18 aug. 11.00 **20<sup>e</sup> zondag door het jaar**  
**Woord- en communieviering**  
**Voorganger: Tejo van der Meulen**  
**Lector: Sjaak van der Post**  
**Koster: Hans Veldhuis**

Intenties.

Riny de Jager – Miltenburg, Lien van Zijl – Sijmons  
Overleden ouders Weijmer – Dijkhorst

Zo. 25 aug. 10.15 **21<sup>e</sup> zondag door het jaar**  
**Woord- en communieviering**  
**Voorganger: Lies van den Hoven**  
**Koster: Thoon Jongerius**

Intenties.

Adrianus Zuring, Pam en Cor Roeleveld, Jan de Langen  
Overleden ouders Roeleveld – Blommenstein  
Jaargedachtenis Frits Schoonderwoerd

Zo 1 sept. 10.30 **22<sup>e</sup> zondag door het jaar**  
**Eucharistieviering.**  
**Voorganger: Harry Huisintveld**  
**Acoliet: Amber de Weert**  
**Misdienaar: Raina de Weert**  
**Lector: Ton Mulder**  
**Koster: Ed Middelweerd**

Intenties.

Reinier Nelis en Toos Nelis – Baas, Gerrit van Hienen,  
Hendrika van Hienen – Beukeboom, Jan Okkerman,  
Bertus van Drogenbroek, Wil de Jager – van den Broek.

Zo. 8 sept. 10.15 **23<sup>e</sup> zondag door het jaar**  
**Woord- en communieviering.**  
**Voorganger: Jos van Os**  
**Lector: Sjaak van der Post**  
**Koster: Martin Streng.**

Intenties.

André en Doortje Dhondt, Jan Honkoop, Ans van den Hoven Verkleij,  
Cor Heus en Truus Heus van den Broek, Jo Zaal.  
Overleden ouders Prins – Kroon

Zo 15 sept. 10.15 **24<sup>e</sup> zondag door het jaar**  
**Woord- en communieviering**  
**Voorgangers:** Annemiek dijkhuizen  
Ellen Middelweerd  
**Koster:** Ad Opperhuizen

Intenties.

Theo Hoogveldt, Pam en Cor Roeleveld, Ben van Nieuwkerk,  
Riny de Jager-Miltenburg,  
Overleden ouders Weijmer – dijkhorst  
Overleden ouders Roeleveld- Blommenstein

### **Andere Vieringen:**

Woensdag **3 juli** is er een Woord- en communieviering in De Aa (4<sup>e</sup> verdieping), voorganger is pastor Jos van Os

Woensdag **7 augustus** is er eveneens een Woord- en communieviering in De Aa (4<sup>e</sup> verdieping), voorganger is pastor Jos van Os

Woensdag **4 september** Eucharistieviering in De Aa (4<sup>e</sup> verdieping), voorganger is priester/dominicaan Harry Huisintveld

Iedere vrijdagmiddag van 12.15 – 12.35 uur **wekelijks gebed voor vrede en verzoening** in de traditie van Coventry in de Pauluskerk (Straatweg 37).

Iedere vrijdagmiddag is er om 16.45 uur de **oecumenische weeksluiting** in de Driestroom (in de ruimte van De Twijg).

Elke vierde zondag van de maand, behalve in juli en december, is er in de Pauluskerk van 19.00 – 19.30 uur een **viering in de traditie van Taizé**. Dit is een korte viering met stilte en gebed, met woord en muziek.

### **Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen:**

Op zondag 12 mei is tijdens de Eucharistieviering Jonas Rottmann door pastoor Griffioen gedoopt. Jonas woont Domineeslaantje 35.

Op zondag 26 mei is door priester/dominicaan Harry Huisintveld Lucas Rahmani gedoopt. Lucas woont Schepersweg 37.

Dat zij mogen opgroeien tot een gelukkig mens onder Gods zegen

## Communicanten

Op 19 mei hebben Luc Chalfoun, Emma de Vries en Presley en Britney Nwadike uit onze geloofsgemeenschap hun Eerste Communie ontvangen. in de Heilig Hartkerk in Maarssen.  
(zie ook pagina 24 van de ONE)

## Collectes

Zondag	30 juni	Eigen kerk
tot en met		
Zondag	18 augustus	Eigen kerk
Zondag	25 augustus	MIVA (missie verkeersmiddelen actie)
Zondag	1 september	Eigen kerk
Zondag	8 september	Zonnebloem Breukelen
Zondag	15 september	Werkgroep PI-Nieuwersluis

Pinkstercollecte:

De collecte, gehouden tijdens de openluchtviering in Boom en Bosch, bestemd voor de Stichting Makom ma Wouri (Vrienden van Kameroen) heeft het mooie bedrag van € 639,65 opgebracht. Allen die hebben bijgedragen: Dank!

## In memoriam Jan de Langen.

Op dinsdag 23 april is overleden de heer Jan de Langen, oud 73 jaar. Hij woonde Bosdijk 9, Kockengen. De crematieplechtigheid heeft op 30 april plaats gevonden.

Onderstaand het in memoriam, uitgesproken door zijn zoon Boudewijn tijdens de crematieplechtigheid:

Na ruim 2 jaar lang te hebben gestreden is nu het moment om afscheid van je te nemen. De weg is lang, te lang geweest en wij zijn blij dat je nu je rust hebt gevonden.

Altijd stond je voor iedereen klaar. Absoluut op 1 heeft altijd je gezin gestaan, ma, Desirée en ik. Je hebt alles gedaan wat in je macht lag om ons een goed leven te geven en dat is je gelukt! Desirée en ik hebben hiervan ook veel geleerd, als je iets wilt in het leven zal je hier hard voor moeten werken en is het niet altijd makkelijk. Maar ook voor de mensen om je heen was je er en hielp je waar mogelijk. Vandaar dat de afgelopen periode zoveel mensen, familie en vrienden, jou, ma en ons zo goed hebben bijgestaan. Iets waarvoor jij maar ook wij ze erg dankbaar zijn.

Door je harde werken en jullie levensstijl konden jullie een jaar of 25 geleden de Bosdijk kopen. Hier bracht je het liefste al je tijd door, lekker

rustig in de natuur op je eigen stuk grond. Het was veel werk om het zo netjes te houden maar dat deed je met liefde en natuurlijk samen met ma. We hebben er met zijn allen ook vele leuke feestjes gehad. Vaak met paling die je zelf stond te roken en in het begin ook zelf (met ons) had gevangen. Op dit soort momenten was je helemaal in je element. Vaak een beetje op een afstand kijkende met een biertje in je hand, blij dat iedereen lekker te eten en te drinken had.

Je was een enorm sterke en trots man. Hierdoor klaagde je eigenlijk nooit over de dingen die er echt toe deden, ook niet tijdens je ziekte. Al viel het je wel enorm zwaar dat je niks normaal meer kon eten de afgelopen jaren en dat ook je biertje niet meer smaakte. Dit deed ook ons echt veel pijn aangezien lekker eten en drinken zaken waren waar je altijd veel plezier aan beleefde. Trots was je ook toen je je dochter mocht weggeven aan Normen op haar huwelijksdag. Je zag er prachtig uit in je pak, waar je een hekel aan had, en je straalde net als iedereen om je heen. En dan nog je kleinkinderen waar je helemaal weg van was en zij waren ook stapel gek op jou! Daarom hebben ze een mooie tekening voor je gemaakt die voor altijd bij je zal blijven.

En dan natuurlijk ma met wie je 40 jaar getrouwd was, gelukkig hebben jullie die mijlpaal mee mogen maken. Al die tijd is zij de sterke vrouw naast jou geweest. Zonder haar had je op een hele hoop gebieden je geen raad geweten en daar was je je heel goed van bewust. Tijdens je ziekte heeft ze je tot in de puntjes verzorgd, al was dat ook niet altijd makkelijk voor haar. Wat was je blij met en trots op haar. Het was op het laatst niet de dood die je vreesde maar het feit dat je ma achter zou laten. Je was tot het einde een enorm zorgzame echtgenoot voor haar.

Lieve pa ik wil je namens ons allemaal echt enorm bedanken voor de rol die je in ons leven hebt gespeeld. We houden enorm veel van je en waren er trots op om je onze man, vader, schoonvader en opa te mogen noemen. Met veel pijn in ons hart nemen we dan ook afscheid van je, maar in de wetenschap dat dit het beste was.

Rust zacht lieve pa we zullen je nooit vergeten!

### **In memoriam Jan Sijpkens**

Van Henny Suidman ontvingen we het bericht dat onze oud-parochiaan Jan Sijpkens op 23 april op 96-jarige leeftijd is overleden. Hij woonde tegenwoordig in Odijk.

Naast trouwe bezoeker van de eucharistievieringen, was hij ook altijd op de donderdagavond aanwezig bij het Rozenkrans gebed. Een mooi Mariabeeld heeft Jan ons toen geschonken, tot op heden wordt dit nog altijd gebruikt.

Velen zullen zich Jan nog herinneren door zijn onovertroffen 'voordrachtskunst'. Een voorbeeld hiervan kunt u terugkijken op Youtube waarin hij een gedicht van Annie M.G. Schmidt voordraagt (zoek op: de brug van Breukelen).

Adres van Anneke Sijpkens is: Rijk Fokkenlaan 9, 3984 BS Odijk

## Openstelling kerk

Ook deze zomermaanden zal

**Onze kerk elke vrijdagmiddag van 2 - 4 uur zijn geopend.**

Voor iedereen die nieuwsgierig is, die behoefte heeft om een kerk binnen te stappen, die behoefte heeft aan een gesprek, rust, of een moment van bezinning of gebed.



## Samenvatting bijeenkomst geloofsgemeenschap Breukelen op 5 mei 2019.

De voorzitter van de Locatieraad, Annie Kamp, heet de aanwezigen van harte welkom en zegt blij te zijn dat in zo grote getale gehoor is gegeven aan de uitnodiging. Ze meldt dat Jos van Os, de contact pastor, later zal aansluiten omdat hij in Maarssenbroek voor moet gaan.

Wat voorligt is het advies van de variantencommissie, dat ook verwoord is in de uitnodigingsbrief. Op 1 juli 2018 is de variantencommissie haar werkzaamheden gestart en in de nieuwjaarsbijeenkomst van de locatie is gerapporteerd dat er 12 varianten waren aangedragen waarvan er, na toetsing aan het beleid van het bisdom en de wensen van de pastoraatgroep, toen nog 4 waren overgebleven. Wat gebleken is, is dat veel niet mogelijk is. Een kapel in de kerk wordt door het bisdom niet goed gekeurd. Grote uitgaven hebben goedkeuring van het bisdom nodig; ook als je die uit eigen zak betaalt. Het bisdom wijdt geen nieuwe kerken en in een te realiseren alternatieve ruimte mogen geen eucharistie, geen woord en communievieringen en geen sacramentele handelingen ( huwelijk, doop etc.); het kan enkel dienen als gebeds- en ontmoetingsruimte.

Wat betreft de 4 overgebleven varianten: in de vergrote 19 novembervariant mogen dus alleen gebedsvieringen plaatsvinden zodat de kerk openhouden eigenlijk het enige reële alternatief is. De beide andere overgebleven varianten, de glazenwand en de huiskamer variant, zijn variaties op openhouden van de kerk.

Als we de kerk willen openhouden zal gekeken moeten worden wat er gedaan moet worden om veilig en netjes te kunnen kerken. Onderhoud tot max. € 50.000,- per jaar, mits begroot en goedgekeurd, mag. Er is zeker sprake van achterstallig onderhoud, hetgeen ook begrijpelijk is als je onderzoek doet naar een alternatieve ruimte. Door Peter van den

Hoven wordt gemeld dat er rapporten van de monumentenwacht zijn die daarbij dienstig kunnen zijn.

Verder zal voor openhouden van de kerk gekeken worden naar: vitaliteit en financiën.

Op de vraag of aan de vitaliteit concrete voorwaarden zijn gesteld wordt een toelichting gegeven welke elementen, zoals aansprekendheid voor de jeugd, kerkbezoek, het hebben van een koor, voldoende vrijwilligers etc., daarbij een rol spelen. Aan die vitaliteit zal gewerkt moeten worden. Wat betreft de financiën zal de geloofsgemeenschap in staat moeten zijn om de jaarlijkse exploitatie rond te krijgen. In Breukelen hebben we een jaarlijks tekort. Daar zal aan gewerkt moeten worden, waarbij het goed is om te weten dat de kerkbalans bijdragen voor de eigen locatie zijn ( met aftrek van 10% afdracht voor het bisdom). De penningmeester zal ingaan op de financiën.

De voorzitter doet een oproep aan de gelovigen om zich beschikbaar te stellen en als dit niet in voldoende mate gebeurt, zullen mensen benaderd worden. Er is behoefte aan extra handen en denkkracht. Er is veel werk aan de winkel; zeker gelet op de huidige ontwikkelingen waarover we grote zorg hebben. We hebben onvoldoende priesters en het lijkt erop dat in de toekomst geen woord en communievieringen meer gehouden mogen worden (door leken of breder?). We hebben als locatie Breukelen het voortouw genomen om samen met de andere locaties in de parochie, het parochiebestuur te vragen onze zorgen over te brengen bij de bisschop. (Op Vinkeveen na hebben alle locaties zich aangesloten).

Er worden diverse verhelderende vragen gesteld en beantwoord.

De penningmeester, Wim van Weerdenburg, deelt een overzicht uit van de financiën over 2017 en de begroting 2019. De cijfers hebben ook in de kerkbalans van dit jaar gestaan. De cijfers betreffen drie gebouwen: de kerk, de Bron met Pastorie en het Parochiehuis. De cijfers vertonen een tekort. Dat wordt nu aangevuld vanuit de "taartpunt" Breukelen.

Energie is een belangrijke post die voor de helft gebruikt wordt door de kerk en de andere helft voor de andere genoemde gebouwen. Er zijn diverse vragen over de financiën en er worden suggesties gedaan voor bezuinigingen die onderzocht zouden kunnen worden. Aangegeven wordt dat gekeken moet worden waar bezuinigd kan worden en welke alternatieve geldstromen aangeboord kunnen worden. Wat betreft de renovatiestichting wordt desgevraagd gemeld dat dit een aparte stichting( met eigen bestuur en raad van toezicht) is met als doelstelling de restauratie van de kerk, maar waar de locatieraad dus geen zeggenschap over heeft.

Tot slot wordt gekomen aan de stemming over de beide, in de uitnodiging verwoorde vragen:



1. Heeft het uw voorkeur om in de kerk te blijven vieren?
2. Zo de kerk onverhoopt moet worden gesloten, vindt u het dan noodzakelijk, dat er op korte termijn een alternatief beschikbaar is, om met elkaar samen te komen?

Daarvoor worden stembriefjes uitgedeeld.

De eerste vraag is voor iedereen helder. Met betrekking tot de tweede vraag wordt gevraagd wat onder “een alternatief” verstaan moet worden. Geantwoord wordt dat daarbij sprake is van een gebed- en ontmoetingsruimte. Dat daarbij gedacht kan worden aan de 19 november

variant maar je kunt je, gelet op de ontwikkelingen en afhankelijk van het onverhoopte moment dat we de kerk niet meer kunnen handhaven ook andere varianten voorstellen. Waar het in ieder geval om gaat is dat gekeken wordt naar de mogelijkheden, zoals bestemmingsplanwijziging, die belemmerend kunnen zijn vanwege het lange tijdstraject dat dat vergt. Ten behoeve van de stemming wordt een stemcommissie samengesteld bestaande uit Corry Sturkenboom, Sophie Koster en Hans Veldhuis. Ondertussen blijkt Jos van Os hoopvol in de toekomst en wordt gezamenlijk het Onze Vader gebeden ter afsluiting.

De uitslag van de stemming wordt aansluitend door de stemcommissie gemeld:

Er zijn 89 stemmen uitgebracht waarvan:

- Op de eerste vraag:  
82 voor blijven vieren in de kerk hebben gestemd en 7 tegen;
- Op de tweede vraag:  
55 zijn voor een alternatief, 30 tegen en 4 blanco.

De voorzitter sluit tot slot onder dankzegging de vergadering.

NB. de Variantencommissie heeft de opdracht van de geloofsgemeenschap uitgevoerd en houdt bij deze op te bestaan.

## **Activiteiten Werkgroep Oecumene**

In de zomerperiode kijken we vaak terug op het afgelopen seizoen. Wat hebben we gedaan? Zijn er zaken die veranderd moeten worden, zaken die opgepakt moeten worden? De Werkgroep Oecumene heeft afgelopen seizoen de volgende activiteiten verzorgd:

- In september is er elk jaar een Vredesweek. Er wordt dan een Oecumenische Vredesdienst gehouden in de Pauluskerk.
- In de Adventstijd vinden er Adventsvespers plaats van zo'n 20 minuten voor een moment van bezinning ter voorbereiding op Kerst.
- Ook vindt elk jaar in de Adventstijd de Interkerkelijke Adventsmaaltijd plaats, ook een moment om zich op Kerst voor te bereiden.

- En als laatste activiteit in de Adventstijd wordt ieder jaar de Volkskerstzang in de Johannes de Doperkerk gehouden, waar de Brassband zijn medewerking aan verleent, meestal naast een koor/zanggroep, maar waar men ook zelf de bekende kerstliederen kan meezingen.
- In januari is er de Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Dan wordt er een Oecumenische Dienst van Gebed voor de Eenheid georganiseerd in de Johannes de Doperkerk om een bijdrage te leveren aan het gevoel van verbondenheid aan elkaar en het verstaan van elkaars traditie.
- In de Veertigdagentijd worden er vespers georganiseerd ter voorbereiding op Pasen.
- Op 4 mei wordt er een Herdenkingsdienst gehouden waarop we al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord herdenken, maar ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.
- Met Pinksteren wordt een Oecumenische viering gehouden (zo mogelijk) in park Boom en Bosch.
- Daarnaast worden er het gehele jaar door inloopochtenden in het Bonifatiushuis georganiseerd, waar men welkom is voor een kopje koffie of thee, een praatje of een spelletje.

De Werkgroep Oecumene doet vanzelfsprekend niet al deze activiteiten zelf. Er zijn verschillende werkgroepjes die deze activiteiten mee helpen organiseren. Hier dragen verscheidene vrijwilligers hun steentje aan bij. Via deze weg willen wij hen voor hun inzet hartelijk bedanken. Zonder hen zouden al deze activiteiten niet mogelijk zijn.

Mocht u hier ook aan mee willen werken, neemt u dan contact op met de secretaris van de Werkgroep Oecumene, Joukje van der Velde (tel. 0346-265296 / E-mail: [j.vd.velde@umcutrecht.nl](mailto:j.vd.velde@umcutrecht.nl)).

Namens de Werkgroep Oecumene, Joukje van der Velde

### **Als een vis in de Vecht**

Van onze voormalig pastoraal werker en pastor André Monninkhof ontvingen we onderstaand schrijven. André was vanaf september 1994 tot oktober 1999 actief in onze toenmalige parochie H Johannes de Doper. Eerst als pastoraal werker en na zijn wijdingen als diaken resp. pastor.

Beste parochianen van de H. Johannes de Doper in Breukelen,

Hierbij een hartelijke groet uit Ommen. Het is al weer even geleden, dat wij contact met elkaar hadden. Maar toch bewaar nog steeds dierbare herinneringen aan uw geloofsgemeenschap, waar ik destijds de eerste schreden op mijn pastorale pad mocht zetten. Voor mij was het een leerzame tijd, waarin ik heel wat ervaring mocht opdoen, waar ik nu nog van profiteer. Bijvoorbeeld: het voorgaan in uitvaarten. Inmiddels ben ik voorgedaan in heel wat uitvaartdiensten; maar ik herinner mij nog levendig het moment, waarop Alet van den Born mij op een zondagmiddag, na afloop van de zondagsviering, meldde, dat er iemand was overleden. Samen zijn wij toen de volgende dag naar de familie van deze overledene gegaan. Met de voorbereiding van deze uitvaart ben ik toen een hele week bezig geweest; iets, dat ik mij nu, werkend in 11 geloofsgemeenschappen, niet meer kan permitteren ...Wat mij ook altijd bij zal blijven, is Uw prachtige betrokkenheid bij mijn priesterwijding in 1997. Het is een geweldig feest geworden, met betrokkenheid van velen. Hiervoor ben ik U nog steeds oprecht dankbaar. De drie kazuifels, die U mij toen cadeau heeft gedaan, draag ik – bij gelegenheid – nog steeds. Van de mensen hier in de Emmanuelparochie hoor ik, dat ze mij goed staan. Ze zitten mij dus als gegoten !

In het voorgaande hoort U mij al praten over “Ommen” en over “Emmanuelparochie”. Vorig jaar heb ik een nieuwe pastorale benoeming gekregen. Na 8 jaar pastoraal werk in de drie samenwerkende parochies van de stad Enschede, Haaksbergen en omgeving en Losser en omgeving, ben ik verhuisd naar Noord Oost Salland. Het was wel even wennen, want als rasechte Tukker, kende ik deze streek nog niet zo goed. Echter, ook hier wordt brood gebakken, en het bevalt me er goed. Evenals bij U in Breukelen, en ook in Ulft en in Enschede, ben ik me ook in deze nieuwe omgeving thuis gaan voelen. Opnieuw mag ik wonen aan de boorden van de Vecht, zij het dit keer in een andere provincie. Samen met vijf collega’s werk ik in teamverband in een parochie met elf geloofsgemeenschappen. Centrale plek van deze parochie is Ommen, waar ik ook woon, bij de Brigittakerk. De afstanden zijn aanzienlijk: van Lierderholthuis (bij Heino) naar de Belte (bij Slagharen), van het ene eind van de parochie naar het andere eind ervan, rijd ik zo 50 kilometer. Mijn rijbewijs, dat ik eveneens in mijn “Breukelse tijd” mocht behalen, komt me dus goed van pas ... Verder doe ik, weer terug op het platteland, weer dingen, die ik in de Achterhoek (in Ulft en omgeving) ook deed: contacten met personen en instellingen in het sociale domein, maar ook ben ik present bij verschillende verenigingen, ook op sportief gebied. Het voetballen kan ik niet laten: nog steeds ben ik actief als jeugdvoetbalscheidsrechter. Aan mijn periode in Enschede en wijde omgeving, bewaar ik goede herinneringen: in sommige opzichten was het een bewogen tijd, maar

toch heb ik 'hartje stad' met plezier gewerkt; onder meer de internationale contacten met studenten van de Universiteit Twente, waren me lief en dierbaar. Ook kon ik dicht bij mijn familie zijn: rondom het sterven van mijn vader en mijn zus Caroline, heeft dit veel voor mij betekend.

Via pastoraal werker Jos van Os blijf ik goed op de hoogte van wat er bij U in Breukelen allemaal gebeurt. Met enige regelmaat stuurt hij mij het parochieblad "One" met Breukelse bijlage. Zo las ik in Uw parochieblad over het 40-jarig priesterjubileum van pastor Harry Huis in 't Veld, op 11 februari jl. Ook op hem kon ik bouwen aan het begin van mijn pastorale loopbaan; ik heb diep respect voor wat hij als priester nog steeds betekent voor Uw geloofsgemeenschap en op andere plekken. Bij mij in de huiskamer hangt op een prominente plek het schilderij van Martin Verweij, dat ik bij mijn afscheid in Breukelen eind 1999 van U meekreeg; zo kijk ik nog iedere dag, vanaf het Zandpad aan de Vecht, uit op de mooie H. Johannes de Doperkerk. De tijden zijn anders geworden, dat weet ik wel, maar toch hoop ik, dat deze kerk, met al zijn schitterende glas-in-loodramen, voor Uw geloofsgemeenschap zo lang mogelijk behouden mag blijven.

Bij U aan de Vecht is het – ook met de zomer in aantocht – goed toeven. Maar ook in het oosten van het land kun je in deze tijd aan de Vecht goed terecht. Mocht U in de buurt zijn, van harte welkom !

Vrede en alle goeds!

Pastoor André Monnikhof  
Nering Bögelstraat 1  
7731 EL Ommen  
e-mail: [monnikhof@hetnet.nl](mailto:monnikhof@hetnet.nl)

### Geef voor je kerk!



Dit is het thema van Kerkbalans 2019. In de inleiding van onze, begin dit jaar verschenen, kerkbalansbrochure schreef de locatieraad:  
"Dit jaar is het nodig om meer aandacht te besteden aan de gebruikelijke uitnodiging om een financiële bijdrage te leveren voor het in stand houden van onze gemeenschap. Meer en meer vormt de onzekerheid over onze toekomst

een factor die een negatieve spiraal veroorzaakt. Als geloofsgemeenschap vinden wij, de Pastoraatsgroep en de Locatieraad,

het belangrijk om midden in de lokale samenleving te staan. Niet alleen met een kerkgebouw, maar ook met mensen die, geïnspireerd door het geloof in Jezus Christus, omzien naar mensen, naar elkaar, naar u. Uw financiële steun helpt ons daarbij, dank daarvoor. Maar ook uw betrokkenheid met ons als kerk, met ons als geloofsgemeenschap”.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL80RABO0310623170 (RABO Bank) t.n.v. St. Jan de Doper-Breukelen.

Voor 2019 hebben we in de begroting voor de kerkbijdrage een bedrag van € 25.000,-- opgenomen.

Medio juni 2019 is er aan kerkbijdragen ontvangen € 16.625,--.

Zeer veel dank voor uw bijdragen.

Maar zoals u ziet zijn we er nog lang niet

Uw bijdragen aan Kerkbalans zijn essentieel voor onze kerk. Mede dankzij uw trouwe bijdragen kunnen wij samen kerk zijn in Breukelen.

### **Mogen we op uw bijdrage rekenen?**

Onze brochure van de actie Kerkbalans kunt u vinden op onze website [www.parochiebreukelen.nl](http://www.parochiebreukelen.nl) onder 'Contact - Kerkbijdrage'.

### **Inloepochtenden in het Bonifatiushuis**

De inloepochtenden in het Bonifatiushuis op dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur zijn de komende periode op de volgende data: 2, 9, 16, 23, en 30 juli, en 6, 13, 20 en 27 augustus (data september nog niet bekend)

Deze ochtenden zijn zeer gezellige contactochtenden waarbij, onder het genot van een kopje koffie of thee, kan worden bijgepraat en de laatste nieuwtjes kunnen worden uitgewisseld. Tevens worden er gezelschapsspelletjes gespeeld, zoals sjoelen, rummikub enz. waaraan iedereen vrijwillig kan deelnemen. Ook voor vervoer kan worden gezorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevr. R. Groenberg, Titus Brandsmastraat 71, tel. 263232.

**U bent allen van harte welkom.**

Roos Mensink, tel. 263690

### **Ophalen pastoraatbijdrage**

zo. 30 juni	J. v.d. Post – E. Middelweerd
zo. 07 juli	G. Leenders – C. v. Peer
zo. 14 juli	A. Mulder – E. Middelweerd
zo. 21 juli	E. Middelweerd - W. v. Weerdenburg
zo. 28 juli	G. Leenders – R. Joore
zo. 04 aug.	Koert-Jan de Weert– A. Jongeling

zo. 11 aug. J. v.d. Post – E. Middelweerd  
zo. 18 aug. R. Joore – W. v. Weerdenburg  
zo. 25 aug. A. Mulder – A. Jongeling  
zo. 01 sept. J. v.d. Post – G. Leenders  
zo. 08 sept. M. Streng – R. Joore  
zo. 15 sept. C. v. Peer – A. Jongeling

## **Collectanten**

zo. 30 juni C. v. Peer – Koert-Jan de Weert  
zo. 07 juli R. Joore – Koert-Jan de Weert  
zo. 14 juli J. v.d. Post – M. Streng  
zo. 21 juli A. Mulder – M. Streng  
zo. 28 juli H. Veldhuis - Koert-Jan de Weert  
zo. 04 aug. W. v. Weerdenburg – G. Leenders  
zo. 11 aug. A. Mulder – A. Jongeling  
zo. 18 aug. H. Veldhuis – Koert-Jan de Weert  
zo. 25 aug. E. Middelweerd – M. Streng  
zo. 01 sept. C. v. Peer – M. Streng  
zo. 08 sept. W. v. Weerdenburg – A. Mulder  
zo. 15 sept. J. v.d. Post – G. Leenders

## **Bloemengroep**

24 juni - 8 juli Miny Dhondt  
8 juli - 5 augustus Bea Kooijman  
5 aug. - 19 augustus Tineke Wiebes  
19 aug. - 2 september Margreet Bogaers  
2 sept.- 16 september Guus Savenije

## **Vervoer**

Indien u vervoer wenst naar en van de kerk kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat, telefoon 0346-261633



## Sluitingsdatum kopij

De volgende ONE en 'Los'bandig (nr. 5 - 2019) bestrijken de periode **14 september t/m 3 november**

De sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de ONE is: **23 augustus (voor 'Los'bandig: 3 september)**

*Weet u iets interessants, leuks, droevigs, belangrijks enz. voor/over onze geloofsgemeenschap te melden?  
Schroom niet en klim in de pen!*

U kunt de kopij aanleveren op:

e-mail: [parochiebreukelen@planet.nl](mailto:parochiebreukelen@planet.nl), kopie naar: [p.v.d.hoven@wxs.nl](mailto:p.v.d.hoven@wxs.nl)  
of de pastorie, Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen.

## DIVERSE ADRESSEN/TELEFOONNUMMERS

PASTORIE: Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen,  
(parochiesecretariaat Breukelen) tel. 0346-261633  
e-mailadres: [parochiebreukelen@planet.nl](mailto:parochiebreukelen@planet.nl)  
Websites: [www.parochiebreukelen.nl](http://www.parochiebreukelen.nl)  
[www.stjandedoper-vechtenvenen.nl](http://www.stjandedoper-vechtenvenen.nl)

Ons secretariaat in de pastorie is bezet op  
dinsdag en vrijdag van 14.00 – 16.00 uur.

CONTACTPASTOR Pastor Jos van Os tel. 0346-215866  
e-mailadres: [josvanos6@kpnmail.nl](mailto:josvanos6@kpnmail.nl)

PASTORAATSGROEP:  
Sophie Koster tel. 0346-262998  
Nel van Bekkum tel. 0346-250434  
Eddy Hoogendijk tel. 0346-250361

LOCATIERAAD:  
Annie Kamp, voorzitter tel. 0346 265420  
Martin Streng, secretaris \* tel. 0346-263161  
Wim van Weerdenburg, penningmeester \* tel. 0346-264057

\* functie vacant

Postadres pastoraatsgroep en locatieraad:  
Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen.

#### OPGAVE INTENTIES

Intenties voor een viering kan men opgeven  
bij het parochiesecretariaat, tel. 0346-261633  
Betaling op rekeningnummer NL24 RABO 0310 6004 13  
t.n.v. St. Jan de Doper - Breukelen.

#### KERKBIJDRAGE:

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken naar:  
rekeningnummer. NL80 RABO 0310 6231 70.  
t.n.v. St. Jan de Doper – Breukelen

ROOMS-KATHOLIEKE BASISCHOOL 'WILLIBRORDUS':  
G.S. van Ruwiellaan 1, 3621 XD Breukelen,  
Directie tel. 0346-261832.

GRAAG GEDAAN: tel. 0346-263800.  
Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 10.00 uur.

ZIEKENBEZOEK AAN HUIS EN/OF IN HET ZIEKENHUIS:  
Opgave bij het parochiesecretariaat, tel. 0346-261633.

BLOEMVERSIERING IN DE KERK:  
Contactpersoon: lokaal secretariaat, tel. 0346-261633

RESERVERING PAROCHIEHUIS  
De heer Mike Lodder, tel. 06 50510856  
e-mailadres: [mplodder@hotmail.com](mailto:mplodder@hotmail.com)

UITVAARTVERZORGING:  
Uitvaartverzorging Van Dijk  
Kerkplein 1, 3621 BA Breukelen tel. 0346-261636

VTS  
Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven  
[www.thuissterven.info](http://www.thuissterven.info)  
[stichting@thuissterven.info](mailto:stichting@thuissterven.info) tel. 06 51451130  
(24 uur bereikbaar)