

R.K. Parochie St. Jan de Doper - Vecht en Venen

Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming

Voorstraat 25

3628 AJ Kockengen

0346 241207

secretariaat@rkkerkkockengen.nl

www.rkkerkkockengen.nl



**KERKBERICHTEN KOCKENGEN
VAN ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
TOT EN MET ZONDAG 31 OKTOBER 2021**

**Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming te Kockengen
VIERINGEN**

Te beluisteren via www.kerkomroep.nl

LOCATIERAAD

Heeft u specifieke vragen of mededelingen aan de locatieraad dan kunt u die rechtstreeks doormailen aan: olvkockengen@gmail.com

Rekeningnummer NL54Rabo 0332850994

voor Kerkbalans en/of gezinsbijdrage.

Rekeningnummer voor overige betalingen zoals lezen van missen,

ONE etc: NL81 RABO 0332 8540 00.

Beide ten name van St. Jan de Doper-**Kockengen**.

CONTACTPASTOR VOOR KOCKENGEN

Pastoraal werker Jos van Os Telefoon: 0346-215866

josvanos6@kpnmail.nl of jos.van.os.@stjandedoper-vechtenvenen.nl

PASTORAATGROEP

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via de mail:

pastoraatgroep@rkkerkkockengen.nl of telefonisch: 0346-241207

LEDENADMINISTRATIE

ledenadministratie@rkkerkkockengen.nl

PAROCHIESECRETARIAAT KOCKENGEN

Voorstraat 25, 3628 AJ Kockengen. Telefoon: 0346-241207.

e-mail: secretariaat@rkkerkkockengen.nl

Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur.

U kunt hier terecht voor het opgeven van misintenties (€ 10,00)

een afspraak te maken voor doop, huwelijk, jubileum,

huis- en ziekenhuisbezoek, H. Communie thuis etc.

Voor de werkgroepen om te vergaderen, te kopiëren

en spullen halen en/of brengen. Voor de kerkschoonmaaksters

om te melden wanneer ze komen zodat de deur dan open is.

En natuurlijk voor al uw vragen.

ZIEKEN-, OUDEREN- EN NABESTAANDENBEZOEK

Als u bezoek wenst vanuit de geloofsgemeenschap of u weet iemand die bezoek wil vanuit onze gemeenschap dan kunt u dit doorgeven aan het

parochiesecretariaat, telefoon 241207 of aan

mevrouw R. Verdam tel.: 241515 of mevrouw I. v. Dongen tel.: 241722.

EIGEN KERKBERICHTEN

De volgende kerkberichten lopen van:

ZONDAG 31 OKTOBER 2021 TOT EN MET 19 DECEMBER 2021

Inleveren kopij

EIGEN kerkberichten: woensdag 8 december voor **09.00** uur.

Liturgische agenda van 19 september 2021 t/m 31 oktober 2021Zondag 19 september 2021 25^{ste} zondag door het jaar9.30 uur. **Eucharistieviering**

Misintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk,
 Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen,
 overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, overleden ouders
 Samsom-van Zanten, Truus v.d. Weijden-Baas

Voorganger: pastor Huisintveld

Acoliet: K. Samsom

Lector: A. Kramer

Koster: G. Hilhorst

Gastheren: J. v.d. Weijden en K. Segers

ZATERDAG 25 september 2021 26^{ste} zondag door het jaar19.00 uur. **Woord-en communieviering**

Misintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk, voor
 een overleden broer, Theo Baars en overleden familie
 Baars-Giesbers, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny
 Roelofsen, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo.

Voorganger: J. v. Os

Lector: T. Segers

Koster: G. Gijsbertsen

Gastheren: P. v. Schie en R. v. Zanten

Zondag 3 oktober 2021 27^{ste} zondag door het jaar

Wereldmissiedag voor de kinderen

9.30 uur. **Gebedsviering**

Gebedsintenties voor: Truus v.d. Weijden-Baas,
 Wilhelmina Maria Nieuwendijk, overleden ouders Pouw-
 Kaatee en Theo, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny
 Roelofsen, overleden ouders Verhoef-Versteegh, Johanna
 Versteegh.

Voorgangers: leden van de eigen werkgroep

Koster: J. Lauwers

Gastheren: L. v. Zanten en H. v. Loenhoud

ZATERDAG 9 oktober 2021 28^{ste} zondag door het jaar

Wereldmissiedag

19.00 uur. **Woord-en communieviering**

Gebedsintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk,
 overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Antonius

Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, overleden
ouders Verhoef-Spruit, overleden vrouw en moeder, voor
overleden ouders, Gert-Jan de Lange.

Voorganger: zuster Monica

Lector: H. v. Loenhoud

Koster: R. v. Zanten.

Gastheren: J. v.d. Weijden en A. van Dongen

Zondag 17 oktober 2021 29^{ste} zondag door het jaar

9.30 uur. **Eucharistieviering**

Misintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk,
Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen,
overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo, Leen Daalhuizen
en familie.

Voorganger: pastoor den Hartog

Acoliet: J. Röling

Lector: A. v. Schie

Koster: G. Hilhorst

Gastheren: P. v. Schie en K. Segers

ZATERDAG 23 oktober 2021 30^{ste} zondag door het jaar

19.00 uur. **Eucharistieviering**

Misintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk,
Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen,
overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo.

Voorganger: pastor van Tillo

Acoliet: J. v.d. Bosch

Lector: A. Kramer

Koster: G. Gijsbertsen

Gastheren: L. v. Zanten en G. Hilhorst

Zondag 31 oktober 2021 WERELD MISSIE DAG

9.30 uur. **Woord-en communieviering**

Gebedsintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk,
voor overleden ouders, Theo Baars en overleden familie
Baars-Giesbers, overleden ouders v.d. Bosch-Roeleveld,
Alida v.d. Bosch, Helena Mattijssen, Herman Sebald
Linders, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny
Roelofsen, overleden ouders Pouw-Kaatee en Theo.

Voorganger: zuster Monica

Lector: T. Segers

Koster: J. Lauwers
 Gastheren: J. v.d. Weijden en R. v. Zanten.

COLLECTES

Zaterdag 10 juli 2021 € 56,50
 Zondag 18 juli 2021 € 157,75
 Zaterdag 24 juli 2021 € 65,00
 Zondag 1 augustus 2021 € 182,00
 Zaterdag 7 augustus 2021 € 109,90
 Zondag 15 augustus 2021 € 192,40
 Zaterdag 21 augustus 2021 € 53,00
 Zondag 29 augustus 2021 € 150,20
 MIVA-collecte
 zondag 29 augustus 2021 € 354,00
 Zondag 5 september 2021 € 155,10
 Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

KERK SCHOONMAKEN

6 september t/m 1 oktober: R. Schuijlenburg en T. Schuijlenburg
 4 oktober t/m 29 oktober: A. Kramer en B. Ruitenbeek

AGENDA

Er staan i.v.m. de corona, geen activiteiten gepland.

EUCHARISTIE OVERDORP

De eerste vrijdag van de maand mag weer gevierd worden in Overdorp
 Er hoeven geen mondkapjes gedragen te worden in Overdorp
 en zingen is in de Polderzaal toegestaan.
 Wel moet er nog steeds **1,5 meter afstand** gehouden worden.
 Dat betekent dat er **maximaal 10 personen** in de Polderkamer kunnen.
 Hebt u interesse om te komen?
 Laat het even weten en bel 06-42908058.

HELPSTERS EUCHARISTIE OVERDORP

Vrijdag 1 oktober 2021: G. Bom en M. van Zanten.

DE WARME DEKEN

Op donderdag 30 september is het dan eindelijk weer zover:
 we gaan met "De warme deken" fijn samen handwerken

voor het goede doel.

Plaats van samenkomst is als vanouds de R.K. Pastorie.

We gaan daar gebruik maken van de twee kamers aan de rechterkant van de gang. Zo kunnen we voldoende afstand tot elkaar creëren. Als er onverwacht veel animo is,

kan ook nog een groepje uitwijken naar de kamer van het secretariaat.

Heb je zin om, onder het genot van een kopje koffie of thee, bij te praten en elkaars handwerk te bewonderen? Kom dan gezellig aan.

Je bent welkom vanaf 10.00 uur aan de Voorstraat 25.

Tot donderdag 30 september!

Tineke en Erica

PAROCHIESECRETARIAAT

Maandag 20 september en woensdag 22 september is ons secretariaat gesloten.

Vrijdag 24 september bent u weer van harte welkom aan de Voorstraat 25.

VIEREN OP ZATERDAGAVOND

Beste medeparochianen,

Veranderingen of terughalen van oude gewoontes.

In een gesprek met pastoor Den Hartog kwam het over de mogelijkheden van meer eucharistievieringen. In dit gesprek vroeg hij of de zaterdag avond geen mogelijkheid was.

Hij zei dat hij dan toch maar op de bank zat en graag op zaterdag avond een viering zou willen doen.

Omdat hier in het verleden ook op zaterdag avond een viering was dachten wij dat dit bij ons ook wel weer zou kunnen, alternatief: zondag elf uur.

Dit latere tijdstip op zondag leek ons minder geschikt in de zomer, en daarom viel de keuze voorlopig op zaterdagavond.

Nu blijkt in het schema van vieringen dat dit zonder overleg doorgetrokken is tot en met november.

Ik hoor toch nogal wat ruis over de keuze van zaterdag avond, en wil u oproepen toch nog eens goed na te denken over het vervolg hiervan.

Als we teruggaan naar alleen zondag vieringen zullen we weer meer met eigen mensen dat moeten invullen, of kiezen op een later tijdstip op de zondag.

We zijn blij dat we van lieverlee weer meer gezichten terug krijgen in onze kerk.

Ook af en toe koffie drinken gaan we weer proberen om zo ons samenkomen en elkaar ontmoeten weer wat meer vorm te geven.

Als locatieraad zijn we blij dat u ons in de Corona tijd, door aanwezigheid en financiële bijdragen bent blijven steunen.

Met vriendelijke groet,

Koos Segers, voorzitter locatie raad

ACTIE KERKBALANS 2021 EN BIJDRAGE VOOR HET ONDERHOUD

Als u nu langs de pastorie aan de Voorstraat gaat, ziet u een steiger voor het schilderen en reparaties aan kozijnen van de pastorie. Dit onderhoud was dringend nodig omdat een aantal kozijnen echt verrot waren. Uitstel hiervan kon echt niet meer. Voor dit werk was wel een bedrag gereserveerd, maar gezien het uit te voeren reparatiewerk blijkt dat dit onvoldoende was. Het financiële resultaat van 2021 zal hierdoor negatief worden; tenzij er een extra bijdrage voor het onderhoud gedaan wordt. Een positief punt is te vermelden dat in 2020, ondanks de beperkingen die corona met zich meebracht, de bijdrage aan aktie kerkbalans hoger was dan voorafgaande jaren. Gemiddeld over een groot aantal jaren was de bijdrage € 18.000. Maar in 2020 -- het eerste coronajaar-- was de bijdrage € 21.000. Onze dank is natuurlijk groot voor deze extra bijdrage in 2020.

Momenteel is de totale opbrengst van aktie kerkbalans € 16.300. Maar ieder jaar merken wij dat een groot aantal de jaarlijkse bijdrage pas in de laatste maanden van het jaar overmaken.

Wij hopen ook weer, dat ieder die dit jaar van plan waren een bijdrage te leveren, in de komende maanden een bijdrage levert. Uw bijdrage voor aktie kerkbalans kunt u doen op rekening NL54RABO 0332850994 St. Jan de Doper Kockengen; met vermelding aktie kerkbalans 2021. Mocht u een extra bijdrage willen doen voor het grote onderhoud dit jaar dan verzoeken wij dit te storten op rekening NL81RABO0332854000 ook t.n.v. St. Jan de Doper Kockengen met vermelding gift onderhoud. Indien u uw bijdrage dit jaar nog volledig van de belasting wil aftrekken, kunt u contact opnemen met Ad van Dongen, tel 0655721944 of dongenac@hetnet.nl om te vragen voor verklaring van een periodieke gift.

WERKEN IN HET BUITENLAND

Velen van u weten dat mijn priesterleven zich voor een deel ook heeft afgespeeld in parochies in Duitsland. Naar aanleiding van mijn veertigjarig jubileum in 1999 heb ik in een aantal stukjes een overzicht gegeven van wat er in die veertig jaren was gebeurd en wat ik had gedaan. Daarin had ik het verblijf in Duitsland wel genoemd, maar er verder niet veel aandacht aan besteed. Misschien is het leuk eens te vertellen hoe ik daar gekomen ben.

In het eerste jaar dat ik in Nijmegen studeerde, werd ik op een bepaald moment benaderd door een priester die ook Duits studeerde, een Witte Pater. Hij vertelde me dat hij binnenkort afstudeerde en daarna les zou gaan geven aan het seminarie van zijn congregatie. Hij had een vaste assistentie in de vakantietijd en vroeg of ik die wilde overnemen.

De plaats waarvoor hij me vroeg, was Langenhagen, een dorp vlak ten noorden van Hannover. Het was oorspronkelijk een straatdorp (twee straten eigenlijk, parallel aan elkaar met een lengte van een paar kilometer) Dat was nog duidelijk te zien, al was de plaats de laatste jaren sterk uitgebreid. Er was bovendien een groot verzorgingshuis voor de hele stad Hannover.

Ik moest met de trein naar Hannover. Tot mijn verrassing werd ik daar opgewacht door de pater die mij voor de assistentie gevraagd had. Hij kwam me met de auto afhalen. Ik was blij dat ik met hem de eerste dagen nog wat Nederlands kon praten, want ik twijfelde, of mijn Duits wel goed genoeg was om verstaan en begrepen te worden. Hij heeft me ook een beetje wegwijs gemaakt en mij de nieuwe wijken laten zien die aan de kant van Hannover gebouwd waren: Wiesenau, dat al wat langer bestond, het Hindenburgviertel en het Silberseeviertel. Met name in de laatste wijk, gedeeltelijk nog in aanbouw, zou ik huisbezoek gaan doen.

De pater moest na een paar dagen weg. De pastoor was intussen met vakantie gegaan. Hij sukkelde wat met zijn gezondheid, en had daarom behoefte aan wat langere vakanties, die hij meestal besteedde om een kuur te volgen. Van de kapelaan was niet bekend, wanneer hij van zijn vakantie terug zou komen. Ik was dus toen de enige geestelijke in de pastorie. Gelukkig stond er op zaterdagmorgen ineens een man in een lichtblauw jasje in de keuken van de pastorie. Hij bleek de kapelaan te zijn. Aan hem heb ik wel wat gezelligheid gehad, maar het stimuleerde me niet erg dat hij op zijn kamer dia's van zijn vakantie zat in te ramen. Van het huisbezoek is dan ook niet zoveel gekomen. W.F. Schwenk.