

R.K. Parochie St. Jan de Doper - Vecht en Venen

Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming

Voorstraat 25

3628 AJ Kockengen

0346 241207

secretariaat@rkkerkkockengen.nl



**KERKBERICHTEN KOCKENGEN
VAN 18 MAART 2018
TOT EN MET 6 MEI 2018**

Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming
te Kockengen

LOCATIERAAD

Heeft u specifieke vragen of mededelingen aan de locatieraad dan kunt u die rechtstreeks doormailen aan: bestuur@rkkerkkockengen.nl
Rekeningnummer locatieraad: NL81 RABO 0332 8540 00

CONTACTPASTOR VOOR KOCKENGEN

J. van Os Telefoon: 0346-215866
josvanos6@kpnmail.nl of jos.van.os.@stjandedoper-vechtenvenen.nl

PASTORAATGROEP

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via de mail:
pastoraatgroep@rkkerkkockengen.nl of telefonisch: 06-42908058

PAROCHIESECRETARIAAT KOCKENGEN

Voorstraat 25, 3628 AJ Kockengen. Telefoon: 0346-241207.
e-mail: secretariaat@rkkerkkockengen.nl
Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur.
U kunt hier terecht voor het opgeven van misintenties (€ 10,00)
een afspraak te maken voor doop, huwelijk, jubileum,
huis- en ziekenhuisbezoek, H. Communie thuis etc.
Voor de werkgroepen om te vergaderen, te kopiëren
en spullen halen en/of brengen. Voor de kerkschoonmaaksters
om te melden wanneer ze komen zodat de deur dan open is.
En natuurlijk voor al uw vragen.

ZIEKEN-, OUDEREN- EN NABESTAANDENBEZOEK

Als u bezoek wenst vanuit de geloofsgemeenschap of u weet iemand die
bezoek wil vanuit onze gemeenschap dan kunt u dit doorgeven aan het
parochiesecretariaat, telefoon 241207 of aan
mevrouw R. Verdam tel.: 241515 of mevrouw I.v.Dongen tel.: 241722.

EIGEN KERKBERICHTEN

De volgende eigen kerkberichten lopen van:
zondag 6 MEI tot en met zondag 1 JULI 2018.

Inleveren kopij

ONE: WOENSDAG 18 APRIL VÒÒR **09.00** UUR.

EIGEN kerkberichten: WOENSDAG 25 APRIL VÒÒR **09.00** UUR.

Liturgische agenda van 18 maart tot en met 6 mei 2018

Zondag 18 maart. 5^{de} zondag van de 40 dagen tijd

10.00 uur. **Gezongen** woord- en communieviering.
 Gebedsintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk,
 levende en overleden leden van de Stille Omgang,
 Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen, Alie
 Roelofsen, Toon van Rooijen, Marcel Spruit, Gerard Poel.
Voorganger: G. Verweij en W. Hilhorst.
Koster: G. Hilhorst
Collectanten: H. Verhoef en G. Hilhorst.

Maandag 19 maart. Hoogfeest Heilige Jozef bruidegom
 van de Heilige Maagd Maria.

19.00 uur. Eucharistieviering voor levende en overleden leden.

Dinsdag 20 maart.

08.30 uur. Eucharistieviering voor overleden familie.

Woensdag 21 maart.

19.00 uur. Eucharistieviering voor een overleden broer.

Na de eucharistieviering is er uitstelling van het Allerheiligste

Vrijdag 23 maart GEEN EUCHARISTIEVIERING

Zondag 25 maart. Palmzondag.

10.00 uur. **Gezongen** eucharistieviering.
 Misintenties voor: overleden familie Baars-Giesbers,
 Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Leonardus Lambo,
 Bep Bouwman-Tuithof, Marion Paardenkooper-
 Bouwman, Annie Verkleij-Verhoef, overleden ouders
 Samsom-van Zanten, Ap van Brakel-Gerda Versteegh,
 Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.
Voorganger: pastor Schwenk.
Misdienaar: Menno van Zanten.
Acoliet: J. Röling.
Lectoren: H. v. Loenhoud en W. Hilhorst.
Koster: G. Gijsbertsen.
Collectanten: P. v. Schie en G. Gijsbertsen.

NA DE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN ACHTER IN DE KERK

Maandag 26 maart.

19.00 uur. Eucharistieviering voor een overleden tante.

Dinsdag 27 maart.

08.30 uur. Eucharistieviering voor een overleden man.

Woensdag 28 maart.

19.00 uur. Eucharistieviering voor overleden familie.

Donderdag 29 maart. WITTE DONDERDAG.

15.30 uur. Eucharistieviering in OVERDORP voor overleden weldoeners van de parochie (gef.d.)

Voorganger: pastor Schwenk.

19.00 uur. *GEEN VIERING IN KOCKENGEN ALLEEN
IN MIJDRECHT EN MAARSSSEN.*

Vrijdag 30 maart. GOEDE VRIJDAG.

15.00 uur. **Gezongen Kruiswegviering.**

Lectoren: A. v. Schie, G. Verweij en T. Segers.

Misdienaar: Corné v. Zanten.

Koster: R.v.Zanten.

19.00 uur *GOEDE VRIJDAGVIERING IN MIJDRECHT EN MAARSSSEN*

Zaterdag 31 maart. STILLE ZATERDAG

21.00 uur PAASWAKE *ALLEEN IN MIJDRECHT EN MAARSSSEN.*

Zondag 1 april 1^{ste} PAASDAG.

10.00 uur. **Gezongen** eucharistieviering.

Misintenties voor: overleden ouders van Schie-Versteegh en Herman, overleden ouders Hilhorst-de Reuver, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, overleden ouders v.d. Bosch-Roeleveld, Alida v.d. Bosch, Helena Mattijssen, Herman Sebald Linders, overleden ouders Vermeulen-Voorend, Wim Verheul en vriend Jan, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Voorganger: pastor Schwenk.

Misdienaar: Menno v. Zanten.

Acoliet: K. Samsom.

Lector: A. v. Schie.

Koster: J. Lauwers.

Collectanten: L. v. Zanten en J. Lauwers.

Maandag 2 april 2^e PAASDAG.

10.00 uur. **Gelezen** eucharistieviering.

Misintenties voor overleden ouders.

Voorganger: pastor Schwenk.

Acoliet: J. v.d. Bosch.

Lector: J. Daalhuizen.

Koster: G. Hilhorst.

Collectanten: J. v.d. Weijden en G. Hilhorst.

Dinsdag 3 april.

08.30 uur. Eucharistieviering voor een overleden tante.

Woensdag 4 april.

19.00 uur. Eucharistieviering voor overleden ouders.

Vrijdag 6 april. 1^{ste} vrijdag van de maand.

15.30 uur. Eucharistieviering in OVERDORP voor overleden familie.

19.00 uur. **Geen viering.**

Zondag 8 april. 2^e zondag van Pasen.

10.00 uur. **Gezongen** woord- en communieviering.

Gebedsintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk, overleden ouders v.d. Bosch-Roeleveld, Alida v.d. Bosch, Helena Mattijssen, Herman Sebald Linders, overleden ouders Verhoef-Spruit, overleden vrouw en moeder, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Lectoren: R. Kwakkenbos en T. Sterk.

Koster: G. Gijsbertsen.

Collectanten: H. Verhoef en G. Gijsbertsen.

NA DE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN ACHTER IN DE KERK

Maandag 9 april. Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap).

19.00 uur. Eucharistieviering voor overleden ouders.

Dinsdag 10 april.

08.30 uur. Eucharistieviering voor een overleden tante.

Woensdag 11 april. H. Stanislaus

19.00 uur. Eucharistieviering voor een overleden tante.

Vrijdag 13 april.

19.00 uur. Eucharistieviering voor een overleden vader.

Zondag 15 april. 3^e zondag van Pasen.

10.00 uur. **Gezongen** eucharistieviering.

Misintenties voor: overleden familie Korrel, Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Leonardus Lambo, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Voorganger: pastor Schwenk.

Misdienaar: Corné v. Zanten.

Acoliet: J. Röling.

Lector: H. Verhoef.

Koster: R.v.Zanten.

Collectanten: P. v. Schie en R. v. Zanten.

Maandag 16 april.

19.00 uur. Eucharistieviering voor een overleden tante.

Dinsdag 17 april.

08.30 uur. Eucharistieviering voor een overleden man.

Woensdag 18 april.

19.00 uur. Eucharistieviering voor overleden familie.

Na de eucharistieviering is er uitstelling van het Allerheiligste

Vrijdag 20 april.

19.00 uur. Eucharistieviering voor Anna Verhoef-van Wijk (gef.d.)

Zondag 22 april. 4^{de} zondag van de Pasen.

10.00 uur. **Gezongen** eucharistieviering.

Misintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk,
Annie Verkleij-Verhoef, Antonius Hermanus Roelofsen en
Tonny Roelofsen.

Voorganger: pastor Schwenk.

Misdienaar: Menno v. Zanten.

Acoliet: K. Samsom.

Lector: A. Kramer.

Koster: J. Lauwers.

Collectanten: L. v. Zanten en J. Lauwers.

Maandag 23 april.

19.00 uur. Eucharistieviering voor een overleden moeder.

Dinsdag 24 april.

08.30 uur. Eucharistieviering voor overleden familie.

Woensdag 25 april. H. Marcus

19.00 uur. Eucharistieviering voor Maria Verhoef (gef.d.)

Vrijdag 27 april. Koningsdag, H. Petrus Canisius

19.00 uur. Eucharistieviering voor Anna Maria Verhoef (gef.d.)

Zondag 29 april. 5^{de} zondag van de Pasen.

10.00 uur. **Gezongen** woord-en communieviering.

Gebedsintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk,
overleden man en vader, Antonius Hermanus Roelofsen en
Tonny Roelofsen.

Voorganger: pastor J. v. Os.

Lector: G. Verweij.

Koster: G. Hilhorst.

Collectanten: J.v.d.Weijden en G. Hilhorst.

NA DE VIERING IS ER KOFFIEDRINKEN ACHTER IN DE KERKMaandag 30 april.

19.00 uur. Eucharistieviering voor een overleden vader.

Dinsdag 1 mei.

08.30 uur. Eucharistieviering voor overleden familie.

Woensdag 2 mei. H, Athanasius

19.00 uur. Eucharistieviering voor een overleden moeder.

Vrijdag 4 mei. 1^{ste} vrijdag van de maand.

Dodenherdenking.

15.30 uur. Eucharistieviering in OVERDORP voor overleden familie.

19.00 uur. **Geen viering.**Zondag 6 mei. 6^{de} zondag van de Pasen.10.00 uur. **Gelezen** eucharistieviering met muziek van J. Schouten.

Misintenties voor: Wilhelmina Maria Nieuwendijk, Gijsbertus Johannes Honkoop, Gerda Versteegh en Ap van Brakel, Antonius Hermanus Roelofsen en Tonny Roelofsen.

Voorganger: pastor Schwenk.Misdienaar: Corné v. Zanten.Acoliet: J.v.d.Bosch.Lector: A. Zuidgeest.Koster: R.v.Zanten.Collectanten: H. Verhoef en R.v.Zanten.**MEDEDELINGEN****COLLECTES**

| | |
|---|----------|
| Zondag 28 januari: | € 102,60 |
| Zondag 4 februari: | € 126,90 |
| Zondag 11 februari: | € 165,45 |
| Zondag 18 februari: | € 116,01 |
| Zondag 25 februari: | € 117,15 |
| Zondag 4 maart: | € 127,80 |
| Collecte tijdens uitvaart mevrouw Pleijster-Kerste: | € 94,10 |

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

KERK SCHOONMAKEN.

19 februari t/m 16 maart: mevr. R. Verhoef-Kleiweg en mevr. R. v.d. Hoven-van Dijk.

19 maart t/m 13 april: mevr. L. de Lange-v. Diemen en
mevr. B. v. Schaik-v. Kooten.
16 april t/m 11 mei: mevr. C.v.d.Greft-Vianen en
mevr. M. Korver-Klepper.

MAANDSLUITING

Donderdag 29 maart om 15.30 uur: Witte Donderdag
eucharistieviering pastor Schwenk.
Vrijdag 30 maart om 16.00 uur: ds. P.H. Zaadstra.
Vrijdag 6 april om 15.30 uur: eucharistieviering pastor Schwenk.
Vrijdag 27 april om 16.00 uur: ds. J. W. Hooydonk.
Vrijdag 4 mei om 15.30 uur: eucharistieviering pastor Schwenk.

KERKTELEFOON

Vrijdag 30 maart van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Vrijdag 6 april van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Vrijdag 20 april van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Vrijdag 4 mei van 19.30 uur tot 20.30 uur.

HELPERS VIERING 1^{STE} VRIJDAG OVERDORP

Vrijdag 6 april: G. Verweij en G. Bom
Vrijdag 4 mei: T. Bom en C. v.d. Greft

AGENDA

Dinsdag 27 maart: creatief haken van 10.00 tot 11.30 uur
in de pastorie.
Maandag 23 april: vergadering locatieraad en pastoraatgroep
om 20.00 uur in de pastorie.
Dinsdag 24 april: creatief haken van 10.00 tot 11.30 uur
in de pastorie.

OVERLEDEN

Op dinsdag 6 februari 2018 overleed op 95- jarige leeftijd
mevrouw Maria Pleijster-Kerste.
Op maandag 12 februari is zij na een uitvaartviering in onze kerk
begraven op het kerkhof aan de Dreef. Moge zij rusten in vrede.

GEDOOPT

Zondag 25 februari is in onze kerk gedoopt:

JOHANNES HENRICUS GERARDUS

roepnaam JAN KRAMER

zoon van Christiaan en Vyendra Kramer, Wagendijk 8.

Dat hij in Gods liefde mag opgroeien.

CREATIEF

Samen handwerken voor de Stichting “Koude Voetjes”

Vanaf maart gaat de creatieve ochtend op de laatste donderdag plaatsvinden.

Donderdag 29 maart, 26 april en 31 mei **van 10.00 uur – 11.30 uur** weer aan de slag.

We gaan door tot eind mei en starten weer eind augustus.

BESTUURSWISSELING

De locatieraad en pastoraatgroep, zijn het vroegere parochiebestuur.

Echter nu we een overkoepelend bestuur hebben moeten we rekenschap geven aan dit bestuur. In onze geloofsgemeenschap hebben we nog 5 personen in de locatieraad. Na 4 jaar komt er een bestuurswisseling, met een verlenging van nog 4 jaar. Op dit moment zijn Jan van Schie en Wil Hilhorst afgestreden. Ook Henk Versteegh en Ria Schuijlenburg hebben twee termijnen volbracht.

Henk en Ria lopen nog een half jaar extra mee.

Momenteel bestaat het bestuur uit Ad van Dongen, Hans van Loenhoud, Koos Segers en Richard Oostveen denkt nog na.

Gaarne zouden we nog een bestuurslid verwelkomen.

Onze geloofsgemeenschap kan alleen blijven draaien als we een volledig bestuur hebben. Houdt onze kerk open !!!

Namens de locatieraad : Henk Versteegh.

PASEN EN VASTEN:

HOE ZIT DIT OOK AL WEER? (vervolg)

Palmpasen : De zondag voorafgaande aan Pasen. Op deze zondag wordt de intocht herdacht van Jezus in Jeruzalem. Hij zat daarbij niet op een paard (het symbool van de overheersende Romeinen), maar op een ezel, een symbool van nederigheid. Omdat Jezus door de menigte werd

toegejuicht met palmtakken, heet die dag Palmzondag. Op die dag worden ook palmtakjes ingewijd (in weerwil van de naam zijn het meestal buxustakjes), die door mensen mee naar huis worden genomen om het huis te beschermen tegen bijvoorbeeld blikseminslag en brand. Het palmtakje wordt achter een kruisbeeld gestoken.

Goede Week: De week voorafgaande aan Pasen waarin herdacht wordt dat Jezus zijn lijden en kruisdood moest ondergaan. De Goede Week is het hoogtepunt van de vastentijd en heel in het bijzonder een week van inkeer en bezinning.

Witte donderdag: De donderdag voorafgaande aan Pasen, waarbij herdacht wordt dat Jezus het laatste Avondmaal vierde met zijn apostelen (leerlingen) en daarbij de Eucharistie instelde. De naam Witte donderdag verwijst naar de kleur van de liturgie (de priester draagt een wit kazuifel) en naar de witte doeken waarmee op deze dag de kruisbeelden in de kerk werden afgedekt.

Goede vrijdag: De vrijdag voorafgaande aan Pasen, waarin herdacht wordt dat Jezus zijn lijden op zich nam en aan het kruis stierf.

In de R.K. Kerk wordt op deze dag geen Eucharistie gevierd, maar wel de zogenoemde Kruisweg, een herdenkingsdienst langs de veertien staties van het lijden en de dood van Jezus.

Stille zaterdag: De zaterdag voorafgaande aan Pasen en de laatste vastendag (tot 12.00 uur 's middags). De dag heet Stille Zaterdag omdat dan de kerkklokken niet geluid worden. Volgens de volksoverlevering waren de kerkklokken dan op weg naar Rome om de paaseieren te halen.

Pasen: De dag dat christenen de verrijzenis van Jezus Christus vieren. Dat Jezus op de derde dag na zijn lijden en sterven aan het kruis uit de dood is opgestaan, is het belangrijkste feit in het christelijke geloof en dus de hoogste feestdag in de katholieke kerk.

Pasen wordt gevierd op de eerste zondag ná de eerste volle maand in de lente. De eerst mogelijke dag van Pasen is 22 maart, de laatst mogelijke 25 april. De datum fluctueert dus en ligt niet zoals bijvoorbeeld Kerstmis vast. Omdat de datum van Pasen steeds verandert, veranderen ook de data van aan Pasen gerelateerde dagen zoals Aswoensdag (46 dagen vóór Pasen), Hemelvaart (op de 40ste dag ná Pasen) en Pinsteren (op de 50ste dag na Pasen).

Paasei: Het paasei dankt zijn populariteit mede aan het Vasten. Paus Gregorius de Grote verbood omstreeks 600 niet alleen om tijdens de

vastentijd vlees, maar ook om eieren te eten. Eieren, die in gekookte vorm langer te bewaren zijn, werden zo een begeerlijke lekkernij die op paaszondag weer genuttigd mocht worden. Daarnaast was het ei al een vruchtbaarheidssymbool vanuit de Heidense en Joodse traditie en werd het mede daardoor het symbool van de Verrijzenis van Jezus.

Paashaas: Naast het paasei is ook de paashaas een symbool van vruchtbaarheid. Dit stoelt op de Saksische vruchtbaarheidsgodin Easter of Eostre (denk aan de namen voor Pasen in Engeland Easter en in Duitsland Ostern). In christelijke tijden werd de haas ook een symbool van onschuld (gezegde: 'mijn naam is haas'), waarmee een verband werd gelegd met de gekruisigde, maar onschuldige Jezus en met zijn Verrijzenis. Sinds de 16de eeuw heeft het gebruik van de Oschter Haws, de paashaas, die een mand met eieren cadeau deed als je braaf was geweest, zich over Duitsland en West-Europa verbreid.

Beloken Pasen: De eerste zondag ná Pasen. 'Beloken' betekent zoiets als 'gesloten', denk bij voorbeeld aan 'luik'. De term refereert aan het feit dat de volgelingen van Jezus, de apostelen, zich na diens dood en verrijzenis afgezonderd hadden, bang voor de dingen die konden gebeuren. Pas met Pinksteren doorbraken zij die angst en begon, nadat de H. Geest over hen was gekomen, hun prediking van de Goede Boodschap, het evangelie.

MAALTIJD ALLEENGAANDEN

Houdt u van lekker eten en ondertussen gezellig bijkletsen, dan bent u van harte welkom op de openmaaltijd die elke 3^e vrijdag van de maand gehouden wordt in één van de zalen van de Gereformeerde Kerk, Dreef 1A, Kockengen.

Voor 12 euro kunt u bij ons genieten van een heerlijk drie gangen menu.

Vanaf 17.30 uur staan de deuren open en om 18.00 uur begint de maaltijd. **Vrijdag 20** april is de eerstvolgende data.

Tot dinsdag 17 april kunt u zich opgeven bij **Corrie de Bruin telefoon 241834, mobiel 06-20579950 e-mail: cdbv@hetnet.nl**

Als vervoer een probleem is, dan halen wij u op en brengen u weer thuis. Cadeautip: bij de Goed Werk Winkel zijn dinerbonnen verkrijgbaar waarmee u een maaltijd cadeau kunt doen.

Tot ziens bij de open maaltijd.

Werkgroep Omzien naar Elkaar.

EEN OPMERKELIJK JOODS GELUID

Met onze emeriti-gespreksgroep hebben we de afgelopen maanden een boek gelezen van Jonathan Sacks. Hij is oud-opperrabbin van Groot-Brittannië.

Het boek heet: “Een gebroken wereld heel maken” en heeft als ondertitel: “Verantwoordelijk leven in tijden van crisis”.

Hij probeert daarin een oplossing te vinden voor de problemen die zich in onze tijd voordoen en zoekt daarvoor aanknopingspunten in de Bijbel en in de joodse traditie.

De Bijbel is voor de Joden wat wij het Oude Testament noemen. Als christenen zijn wij gewend dit te lezen vanuit het Nieuwe Testament. Wij geloven dat in Jezus Christus de vervulling gekomen is van wat in het Oude Testament werd aangekondigd en verwacht. Wij zijn daarom geneigd de gebeurtenissen en personen die in het Oude Testament voorkomen, vooral te zien als voorboden van het werkelijke heil, dat zich in Jezus zou openbaren. Wat de verhalen in zich kunnen betekenen, raakt daardoor voor ons wel eens uit het zicht. Het hoogtepunt van de geschiedenis van God met de mensen is het Verbond dat God gesloten heeft met zijn volk. Dat gebeurde op de berg Sinaï, waar God aan Mozes de stenen tafelen gaf met tien richtlijnen voor het leven. Maar daarvoor is er al twee keer sprake van een verbond dat God sluit met mensen, bij Noach en bij Abraham.

De eerste elf hoofdstukken van het eerste Bijbelboek, Genesis, gaan over de tijd vóór de aartsvaders. In die tijd gaat er van alles fout. Adam en Eva eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad, wat God hun verboden heeft en moeten het paradijs verlaten; Kaïn vermoordt zijn broer Abel. Dan komt de zondvloed, waarbij alle leven van de aarde wordt weggevaagd behalve Noach en de mensen en dieren die met hem in de ark waren, en tenslotte de bouw van de toren in Babel, waarmee mensen zelf de hemel, de woonplaats van God wilden bereiken. Het gevolg daarvan is de spraakverwarring, waardoor communicatie onmogelijk wordt en de mensheid uiteenvalt...

Bij Noach is er eigenlijk nog geen sprake van een verbond. Het is een eenzijdige belofte van Gods kant, dat Hij de mensheid nooit meer iets dergelijks zal aandoen. Van de kant van de mensen behoeft er niets tegenover te staan.

Pastor F. Schwenk.