

Schakeltje

Parochieblad van de
RK Verrijzenisgemeenschap
Maarssebroek

www.verrijzenisgemeenschap.nl
www.stjandedoper-vechtenvenen.nl

44^e jaargang nummer 1, 2018

Oplage 800 stuks

Redactie (uitsluitend voor kopij !)

schakel@verrijzenisgemeenschap.nl

Henry van Raay - Redactieadres

Duivenkamp 50 0346 - 57 37 69

Hans Boot 0346 - 56 38 83

Bijlage bij parochieblad ONE

5^e jaargang nummer 1, 2018

Bijdrage Schakel

RK Verrijzenisgemeenschap - Maarsse
NL47 INGB 0001 5841 54

secretariaat@verrijzenisgemeenschap.nl
0346 – 57 11 11

Het volgende Schakeltje verschijnt:

In de week van 13 maart

Thema: Pasen

Inleverdatum kopij uiterlijk 21 februari

Redactievergadering 26 februari (maandag)

schakel@verrijzenisgemeenschap.nl

(Uitsluitend voor kopij !)

ISRAELREIS 2018

Misschien zou u nog wel eens een reis door Israel willen maken?

In de achter ons liggende jaren hebben wij, in samenwerking met Drietour, meerdere keren een groepsreis georganiseerd. Voor Arkleden én voor leden van andere (wijk)kerken. Voor iedereen die met ons op stap wil zijn.

Het oecumenische karakter van de groep is daarbij altijd een extra!

In 2018 bieden wij een alternatieve Israelreis aan: voor mensen die al eens in Israel geweest zijn, én voor mensen voor wie dit een eerste bezoek aan Israel is. We bezoeken de bekende en bijzondere plaatsen in Galilea en in Jeruzalem. Maar we komen ook op plaatsen waar we nog niet eerder zijn geweest.

In Galilea en in de Negevwoestijn staan wandelingen op het programma.

We nemen dit keer tijd voor ontmoetingen met Joden en Palestijnen.

We verblijven in hotels en tweemaal in een kibboets.

De reis zal zijn van maandag 22 oktober t/m donderdag 1 november 2018.

We sturen het uitgewerkte programma, met alle gegevens, toe aan iedereen die hiervoor interesse toont. We horen het graag! Ook mondeling kan één en ander verder worden toegelicht.

Coby en Jan Wolswinkel, Fazantenkamp 748, 3607 DT Maarssen,
e-mail: wolswink@xs4all.nl, tel. 0346 287087 of 06 46 855620.

MOEA VIERING VAN WOORD EN LIED



Op zondag 4 februari organiseert ons koor Moea om 10.00 uur weer een viering van Woord en Lied. Deze keer is de voorganger Bob Smits en vertelt Miep Leek ons haar verhaal.

In de Viering van Woord en Lied vertelt een lid van onze geloofsgemeenschap uit haar/zijn levens- en geloofsverhaal; daarbij kiest zij/hij een lied dat haar of hem geraakt heeft en met hem/haar meetrekt.

Samen met de voorganger kiezen we een passende Bijbellezing; ook de andere liederen die we zingen tijdens deze viering raken het verhaal van de verteller. Zo wordt de Woord- en Liedviering een vaak ontroerend en inspirerend geheel. We hebben gekozen om tijdens deze vieringen in een cirkel te zitten zodat ook voorganger en koor deel uit maken van de kring, hetgeen een zekere intimiteit weergeeft.

Wil jij -of u- je verhaal met ons delen? Vind je het mooi dat wij allen 'jouw' lied gaan zingen bij jouw verhaal? Meld je dan aan bij Jan Willem Verwaaijen (jwff@ziggo.nl) of Rini Willemse (riniwillemse@ziggo.nl) Zij kunnen je, indien gewenst, meer informatie geven.

VASTENACTIE

Vastenactie 2018: geef meer door te minderen!

Zoals elk jaar zal ook dit jaar veel aandacht worden besteed aan de 40-dagen tijd. Dit jaar willen we aansluiten bij een aantal activiteiten die door de landelijke Vastenactie worden georganiseerd.

40 Dagen Challenge

In 2018 staat de Vastenactie in het teken van het bijzondere 'HID'-programma, dat de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala, Zambia, in 1991 zijn gestart. HID staat voor 'Households in distress'. Met dit programma willen de zusters de impact van HIV en aids in en om het stadje Mbala in het noordoosten van Zambia verminderen door voorlichting, goede gezondheidszorg én door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Vasten is altijd een bekend fenomeen geweest voor de katholieke kerk. Maar tegenwoordig is het ook buiten de religieuze kaders een herkenbare gedachte om ergens voor een bepaald aantal dagen mee te minderen. Jongeren, bijvoorbeeld, zijn steeds meer geïnteresseerd in het minderen met hun social media gebruik.

Wat houdt de '40 Dagen Challenge', of uitdaging, precies in en hoe werkt het?

Voorafgaand aan de vastenperiode denkt u al na over welke uitdaging u met uzelf tijdens de vastenperiode aan wilt gaan. En welk bedrag u daarvoor gaat doneren als uw bijdrage aan de Vastenactie. Drink bijvoorbeeld 40 dagen geen frisdrank en doneer daarvoor 40 x € 1,- aan de Vastenactie. Of minder met het koekje bij de koffie en doneer daarvoor 40 x € 0,50 aan de Vastenactie. U bepaalt dus helemaal zelf waarmee u gaat minderen en welke donatie dat oplevert voor de Vastenactie en de zusters in Zambia.

Tijdens de vastenperiode luidt het motto van de stichting: 'Even minderen. Voor een ander'. Doe dus mee en help daarmee de zusters en de inwoners van Mbala in Zambia.

In het kerkcentrum in Maarssenbroek liggen vanaf nu kaarten om in te vullen wat uw Challenge voor de komende 40 dagen tijd gaat worden, deze kaarten worden in de hal opgehangen. Dus denk er vast over na en doe mee!

Pelgrimstocht 2018

Voor de achtste keer alweer organiseert Vastenactie een driedaagse pelgrimstocht. Deze keer wandelen we in het gebied tussen Woerden, Bodegraven en Noorden: tot in het Groene Hart geraakt. Van 22 tot 24 maart 2018 pelgrimeren we ter bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar ook om geld in te zamelen voor het centrale Vastenactieproject in Zambia. Onderweg houden we halt voor momenten van bezinning. Voor onszelf, voor onze tochtgenoten, voor medemensen in Zambia of elders in de wereld, voor Gods Schepping. En natuurlijk draagt deze wandel-driedaagse ook bij aan een gezellige en waardevolle ontmoeting tussen mensen.

'*Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand doet*', het jaarthema van Vastenactie 2018, vormt het uitgangspunt voor de Pelgrimstocht en de bezinningsmomenten die we iedere dag houden. In Zambia gaan de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria waar niemand komt, om te zorgen voor aidspatiënten, voor grootouders die op hun oude dag voor hun kleinkinderen moeten zorgen en voor kinderen die hun ouders hebben verloren. We willen stil staan bij de vraag hoe wij tochtgenoten van de zusters kunnen zijn. We wandelen drie dagen door het Groene Hart. U bent van harte welkom met ons mee te lopen, ook als u één of twee dagen wilt aansluiten.

Aanmelding en kosten

indien u alle dagen mee wilt wandelen vindt u informatie op de site van de Vastenactie: <http://www.vastenactie.nl/evenementen/pelgrimstocht2018> en kunt u zich individueel aanmelden.

Vanuit Maarssenbroek willen we op zaterdag 24 maart mee gaan wandelen, De deelnamekosten zijn € 15 per dag. Als pelgrim kunt u zich laten sponsoren. De opbrengst is bestemd voor het Vastenactieproject in Zambia. Bij aanmelding kunt u aangeven voor welk bedrag u zich laat sponsoren.

Aanmelden om mee te wandelen op zaterdag 24 maart bij Jaap vd Vinne: email vdvinne@wxs.nl

Programma 40-dagentijd

Verder is de werkgroep al bij elkaar geweest en is er een globaal programma samengesteld. Hierbij vast de data voor de diverse activiteiten.

Woensdag 14 februari	Aswoensdag. Vanaf deze dag wordt er weer aandacht gevraagd voor de Vastenactie in de hal van het kerkcentrum en staat de paarse bus er weer voor uw bijdrage.
Zondag 18 februari	Meditatieve viering door Meditatiegroep, aansluitend een meditatie activiteit.
Zondag 25 februari	Na de viering kijken we samen de film "The salt of the earth" (Het zout van de aarde). De voorbije 40 jaar reisde de fotograaf Sebastiano Salgado alle continenten af, in de voetstappen van een steeds evoluerende mensheid. Hij was getuige van een aantal grootse gebeurtenissen uit ons recente verleden: internationale conflicten, hongersnood e.d.
Dinsdag 6 maart	Samen met de Gideonsbende en de diaconie van de Ark organiseren we een sobere vastenmaaltijd in de Ark.
Zondag 11 maart	Na de viering high tea en verkooptafel Wereldwinkel.
Zaterdag 17 maart	In de middag workshop Paasdecoratie maken in het kerkcentrum.
Zaterdag 24 maart	Wandelen met vastenactie.
Zondag 25 maart	Begin van de Goede Week.

Noteert u het vast in uw agenda? Iedereen is namelijk van harte welkom!

Uiteraard zal er iedere zondag tijdens de vieringen aandacht zijn voor de vastenactie en voor het hongerdoek "Ik ben omdat wij zijn". Ook wordt nog gekeken om een aantal activiteiten voor gezinnen te organiseren. Hierover later meer. We hopen dat we elkaar weer kunnen inspireren en als u aan activiteiten mee wilt doen kun u zich opgeven bij m.kaldenbach@planet.nl en voor het wandelen en de sobere maaltijd bij vdvinne@wxs.nl

De Vastenactie werkgroep: Peter, Josefiën, Jaap, Marjolein en Monique

OPBRENGST ADVENT – KERSTMIS EN OUDJAAR

De afgelopen periode is er nogal eens een extra beroep op de portemonnee van de kerkgangers gedaan voor afzonderlijke collectes.

De opbrengsten hiervan zijn als volgt:

- 1) De zondag van de Oecumene en paarse adventbus uit de hal van de kerk bestemd voor PCI (Parochiële Charitas Instelling) Sint Jan de Doper t.b.v. een tovertafel in 2 tehuizen in onze parochie: een totaal bedrag van € 651,28
- 2) De collecte op Kerstavond 24 december bestemd voor DCR (Diocesane Charitas Raad) in Maarssen- Maarssenbroek t.b.v. de minderbedeelden onder ons: een bedrag van € 1.084,54
- 3) De aparte collecte bij de viering op Oudjaar, bij de verjaardag en het afscheid van Pastor Theo de Wit, die bestemd is voor Vluchtelingenwerk, met name het aanleren van de taal: € 884,47

Uiteraard willen wij iedereen, die aan één of meerdere van deze collectes heeft bijgedragen daar nogmaals hartelijk voor bedanken.

Anton Smit



WAKE VOOR VERDRONKEN VLUCHTELINGEN

"Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle bomen" (door ds J. Stuiver)

Zondag 10 december wisten ruim 30 mensen toch nog door de sneeuw naar de wake voor verdronken vluchtelingen te komen. Vanwege het weer hielden we de wake binnen in de Open Hof in Maarssen. We konden zo zelf gelijk een beetje ervaren hoe het voor vluchtelingen moet zijn om zo afhankelijk te zijn van het weer. Hoe je voortdurend moet improviseren om verder te komen.

Staande in een kring werd gezongen, gebeden, gelezen, er vloeiden tranen, we staken kaarsen aan, herdachten de naamlozen, waren samen stil en Ahmad las in het Arabisch het gedicht voor dat hij speciaal voor deze wake had gemaakt. Ahmad is zelf in een bootje over het water gevlucht en heeft wel de overkant gehaald. Na afloop liepen we door de sneeuw over de brug over het water naar de Amnestree op het stationsplein in Maarssenbroek en staken onze rozen in de boom.



Dat wij mogen bouwen aan bruggen van vertrouwen.
Over de woelige wateren van onze wereld.
Opdat het lente mag worden voor alle mensen op aarde.

*"Tussen de Egeïsche Zee en Mytilene
Gewoon een bodem vol modder
Depressieve wortels laten hun sporen na
Op de sinds de Griekse oudheid vergane schepen
Vissers van beide kanten – de vijanden van gisteren – werpen hun netten uit
Ze roken met diepe teugen
En staren heimelijk naar het strand*

*Witte meeuwen vliegen zoals altijd boven de plaats
Om te herinneren aan de kleur van de lijkwaden van de aangekomenen
Mytilene zondert zich eenzaam af als een weduwe
Aan de overkant
Met zijn kerk met het oude koperen kruis
De straling van de zon reflecteert als baken
Om de dolenden te wijzen naar de juiste bestemming*



*Midden in deze poëtische drukte
Staat een oude non alleen
Elke morgen staat ze op
Kijkt naar de aangekomenen in hun doodsschepen
Luidt de klok vol treurnis
Bidt voor de zielerust van hen die verdrinken
Begiet de bloemen elke morgen
Dan gooit ze hen in de zee
De zee smacht naar bloemen
Is het niet mooi om één bloem te vinden
Die groeit in deze uitgestrekte zee?"*

Gedicht door: Ahmad Osman (Nederlandse vertaling door Basem en Anahita)

FRANCISCAANSE STILLE RETRAITE BIJ DE ZRS. CLARISSEN IN MEGEN



5 - 11 maart 2018

Een Franciscaanse Stille Retraite (FSR) is bedoeld voor mensen die verlangen naar stilte en naar contact met de Bron van hun leven.

Tijdens deze zesdaagse retraite geven we geen conferenties; de stilte staat centraal. Je hebt elke dag een gesprek met een eigen begeleider en je neemt deel aan een dagelijkse themaviering waarin bijbelteksten en teksten van Franciscus en Clara doorklinken. De retraite vindt plaats in een klooster en je beweegt mee in het kloosterritme van gebedstijden en eucharistievieringen.

Je kunt alleen deelnemen als je je voor alle zes dagen inschrijft. Kun je pas later komen of moet je eerder weggaan, schrijf je dan in voor een van de andere stille retraites.

Het is heel belangrijk je goed te informeren over wat de retraite inhoudt. Daar kun je meer over te weten komen op de website van de Franciscaanse Stille Retraites: www.stilleretraites.nl. Enkele ervaringen en indrukken van andere retraitanten kunnen je een idee geven hoe een retraite kan werken. Op de site kun je meer te weten komen over de opzet van de retraite, de begeleiders en de verschillen tussen de locaties (wel of geen gastenverblijf, modern of oud, meer of minder stil, wel of niet gelijkvloers, etc.).

Locatie:

Het clarissenklooster, Clarastraat 2, 5366 AK Megen, telefoon 0412 - 462.314

Kosten: € 460,-

Het klooster stamt uit 1721 en is het oudste clarissenklooster van Nederland. Het ademt de geest van Franciscus en Clara van Assisi, middeleeuwse heiligen die leefden vanuit de inspiratie van het evangelie. Er is een apart gastenverblijf. De maaltijden worden wel samen met de zusters genoten, in stilte. Vijfmaal daags mogen we ons voegen in het ritme van het getijdengebed.



Bereikbaarheid met openbaar vervoer:

Er is een treinverbinding met Oss, en van daaruit de buurtbus (behalve op zondag) of de regiotaxi. Ook zijn er O.V.-fietsen te huur aan de overkant van het station.

Verdere gegevens:

Het klooster heeft geen lift, terwijl de kamers op de eerste verdieping zijn. Je moet dus wel trappen kunnen lopen.

Alle kamers zijn eenpersoons.

De zusters zorgen voor lakens, zonder meerprijs. Zelf handdoeken en washandje meenemen.

Meer informatie over dit klooster en omgeving vind je op www.clarissen.nl.

REPETITIEDAGEN KOREN

maandag	13.30 – 14.30	Gelegenheidskoor, iedere 2e maand v.d. maand
woensdag	19.45 – 21.45	MOEA
donderdag	19.45 – 21.45	Cantanova, op de oneven weken



AGENDA

DATUM TIJD	ACTIVITEIT
Februari	
di 6 14:00-15:00	Inleveren Kerkbalans
19:00-20:00	Inleveren Kerkbalans
19:30	Meditatie-avond
wo 7 10:00	Thema-ochtend senioren
do 8 19:00-20:00	Inleveren Kerkbalans
vr 9 20:00	Klaverjassen
ma 12 19:30	Zonnebloem
di 13 20:00	Project "Vrouwen uit de Bijbel"
ma 19 20:00	Vergadering buffetgroep
wo 21 10:00	Midweekviering
vr 23 19:30	Meditatie-avond
ma 26 20:00	Vergadering lokale redactie ONE
wo 28 10:00	S o o s
Maart	
wo 7 10:00	Thema-ochtend senioren
vr 9 19:30	Meditatie-avond
ma 12 20:00	Project "Vrouwen uit de Bijbel"
vr 16 20:00	Klaverjassen
di 20 19:30	VvE Reigerskamp
wo 21 10:00	S o o s
gehele dag	Gemeenteraadsverkiezingen
vr 23 19:30	Meditatie-avond
wo 28 10:00	Midweekviering
do 29 09:00	Paasviering scholen

Goed om te onthouden: Het reserveren van zalen kan alleen per mail via het secretariaat:
secretariaat@verrijzenisgemeenschap.nl

Als u niet bijtijds ruimte reserveert

- Is er mogelijk geen ruimte beschikbaar
- Kan de reservering niet op het rooster en in de agenda vermeld worden
- Kan de thermostaat niet geprogrammeerd worden

Gelieve bij de reservering de datum, welke zaal, het aantal personen verwacht en de begin- en eindtijd te vermelden in verband met de verwarming.

Wilt u laptop, beamer en scherm gebruiken, laat dat het secretariaat dan bijtijds weten.

Het secretariaat Verrijzenisgemeenschap

VERSCIJNINGSROOSTER 2018

No. / thema	Periode	Sluitingsdatum kopij	Redactie vergadering	Verschijsnings- datum
2 / Pasen	mrt - apr	wo 21 feb	ma 26 feb	di 13 mrt
3 / Pinksteren	mei – jun	wo 11 apr	ma 16 apr	di 1 mei
4 / Zomer	jul – aug	wo 6 jun	ma 11 jun	di 26 jun
5 /	sep – okt	wo 8 aug	ma 13 aug	di 28 aug
6 /	okt - nov	wo 26 sep	ma 1 okt	di 16 okt
7 / Kerstmis	dec – jan	wo 7 nov	ma 12 nov	di 27 nov
1 / Kerkbalans	jan – feb	do 27 dec	wo 2 jan	di 15 jan