

Schakeltje

Parochieblad van de
RK Verrijzenisgemeenschap
Maarssebroek

www.verrijzenisgemeenschap.nl
www.stjandedoper-vechtenvenen.nl

42^e jaargang nummer 3, 2016

Oplage 770 stuks

Redactie

schakel@verrijzenisgemeenschap.nl

Henry van Raay - Redactieadres

Duivenkamp 50 0346 - 57 37 69

Hans Boot 0346 - 56 38 83

Bijlage bij parochieblad ONE

3^e jaargang nummer 3, 2016

Bijdrage Schakel

RK Verrijzenisgemeenschap - Maarsse

NL47 INGB 0001 5841 54

Opzegging, bezorging, vergaren en nieten

secretariaat@verrijzenisgemeenschap.nl

0346 - 57 11 11

Het volgende Schakeltje verschijnt:

In de week van 31 mei

Thema: Huwelijk

Inleverdatum kopij uiterlijk 11 mei

Redactievergadering 17 mei (dinsdag)

schakel@verrijzenisgemeenschap.nl

(NIET voor opzeggingen !)

OPROEP

Van het parochiesecretariaat is de vraag gekomen of de Verrijzeniskerk haar geschiedenis digitaal wil gaan vast leggen.

Op dit moment ben ik, wat er aan archief is, aan het doorlezen. Ik kan me voorstellen, dat er ook nog interessante informatie bij parochianen thuis is. Zo ja, dan zou ik deze graag willen inzien. Je kunt deze spullen naar het secretariaat van de Verrijzeniskerk brengen.

Bernadette Paardekooper



GROTE SCHOONMAAK ZATERDAG 28 MEI 2016

Net als bij u thuis is het voorjaar dé uitgelezen gelegenheid

om ook ons kerkcentrum weer eens een grote schoonmaakbeurt te geven. Onze kerk is er na een jaar weer nodig aan toe.

De poetsploeg heeft de grote schoonmaak gepland op **zaterdag 28 mei** a.s. tussen **9 en 12** uur 's morgens.

Vele handen maken licht werk. Dus als u 28 mei 's ochtend 'n uurtje over heeft, houden wij ons van harte aanbevolen.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, maar ook des te sneller zijn wij weer klaar met ons allen.

Kunnen we op u rekenen? Alvast bedankt.

Namens de schoonmaakkploeg, Maria van Velzen



IN MEMORIAM



Op 14-3-2016 is mevrouw Hermine Loe - Veldhuis op 69 jarige leeftijd overleden, wonende op Pauwenkamp 113.

Dat zij nu thuis mag zijn bij onze God en dat wij trouw mogen blijven aan het goede dat we van haar hebben ontvangen.

Wij wensen de familie en vrienden kracht, troost en Gods nabijheid toe voor de tijd die voor hen ligt.

VASTENTIJD 2016

Ook dit jaar heeft onze werkgroep weer een aantal activiteiten georganiseerd tijdens de vastentijd. De basis van deze activiteiten was een hongerdoek uit 1988. Het hongerdoek laat ons het leven zien van Afrikanen, beelden volgen de regels van het Onze Vader.

Dit jaar was het Vastenactiedoel bestemd voor Oeganda, dus dat sloot mooi aan bij het hongerdoek. De bloemengroep heeft een mooie compositie gemaakt op het altaar dat 40 dagen heeft gestaan. Prachtig met maskers en een mooie plant.



De eerste zondag van de vastentijd was er voor alle kinderen een kinderwoorddienst waarbij een dienblad is opgemaakt met de weg naar Pasen. Wat gebeurde er allemaal met Jezus en waar leidde dat toe?

De vastentijd is een tijd van tradities in onze gemeenschap. Een fairtrade tafel met producten uit het land van de vastenactie bijvoorbeeld. Ook dit jaar was er een tafel, op de zondag dat er een high tea was georganiseerd voor Oeganda. De opbrengst voor de Wereldwinkel was 80 euro. Van de high tea zijn geen foto's maar we hebben genoten van zelfgemaakte lekkernijen en een gezellige sfeer.

Sinds jaren wordt er in de vastentijd een oecumenische vastenmaaltijd georganiseerd. Dit jaar is er door een groep mensen een maaltijd gekookt met o.a. een heerlijke Arabische woestijnsoep. Met 32 personen hebben we gegeten en geluisterd naar mooie teksten. Er zijn inspirerende gesprekken gevoerd en na de maaltijd kwam de vraag of we niet vaker met elkaar kunnen koken, eten en praten. Wie weet in de nabije toekomst.



Op palmpasen waren ca. 20 kinderen met palmpaasstokken in de kerk. Na de lezing zijn ze naar de Willem van Hoornhof in Zebraspoor gegaan om de mensen daar een paasgroet van onze gemeenschap te brengen. In de kerk waren er paasmandjes voor verschillende parochianen die door parochianen zijn weggebracht.

In de goede week waren er bijzondere gebedsvieringen in ons kerkcentrum.

Op Witte Donderdag overdag waren er 5 schoolvieringen. De Kameleon, de Wilde Wingerd en de Franciscusschool hebben paasfeest gevierd met mooie sfeervolle vieringen waarbij pastor Hedwig

Mensink voorging. Alle kinderen hebben 1 product meegenomen voor de Voedselbank. Aan het eind van de dag waren vele kratten gevuld met bijna 800 producten. Mooi hoe delen, vermenigvuldigen wordt.

In de viering van 20.00 uur horen we dat Jezus zegt: "Ik ben jullie leraar. Juist ik heb jullie voeten gewassen, dan hebben ook jullie de plicht om elkaars voeten te wassen!" "Doet dit tot mijn gedachtenis". Het breken van het brood en het wassen van de voeten zijn 2 kanten van dezelfde medaille. Tweemaal hetzelfde bewijs van zijn liefde. In een mooie viering stond de voetwassing centraal.



Goede Vrijdag begon om 15.00 uur met de kruisweg "Schouwen". "Schouwen" toont in beeld en tekst de lijdensweg van Jezus vanuit het perspectief van de toeschouwer in het evangelieverhaal. Het was een inspirerend half uur.

In de viering van 20.00 uur werden teksten van de kruiswegstatie gelezen en brachten we een bloemenhulde aan het kruis. Vanuit deze viering werd er tot 24.00 uur gewaakt. Waken om aanwezig te zijn na het overlijden van Hem. Met teksten, muziek en stilte werd het een indrukwekkende avond.



Met een Paaswake op zaterdag en een mooie paasviering op eerste Paasdag werd de vastentijd afgesloten. We kunnen weer terugkijken op een mooie tijd met activiteiten, gemeenschapszin, bezinning en uitkijken naar wat komen gaat.

De vastenactiewerkgroep:
Jaap, Josephine, Peter, Marjolein en Monique

BESTE MEDEPAROCHIANEN



In het begin van dit jaar zijn weer vele vrijwilligers binnen onze geloofsgemeenschap actief geweest voor de Actie Kerkbalans, bedoeld om aan onze parochie en onze geloofsgemeenschap financiële draagkracht te geven.

Wij kunnen u melden dat het totaal van de schriftelijk toegezegde bedragen thans bijna € 37.700 bedraagt.

Dit betekent dat wij zo ongeveer € 3.300 van het nagestreefde bedrag van € 41.000 verwijderd zijn. Dat betekent in vergelijking met voorgaande jaren wederom een daling in de jaarlijkse bijdrage. De Financiële Commissie hoopt om uiteindelijk toch nog in de buurt van het beoogde bedrag uit te komen. Het verleden heeft namelijk bewezen dat niet alle parochianen een toezegging doen, maar wel degelijk hun bijdrage aan de Actie Kerkbalans overmaken.

Bemoedigend was dit jaar wel weer het aantal parochianen die hun bijdrage voor de komende 5 jaren leverden middels een periodieke gift met een onderhandse acte van schenking aan de parochie. De brochure "Cadeaubon van de Belastingdienst" heeft zeker aan deze fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid bijgedragen.

Mocht u uw bijdrage alsnog op deze wijze willen doen (of uw toezegging willen wijzigen), dan kunt u dit kenbaar maken bij Mevrouw Ria van der Mark van de Administratie Kerkbijdragen RK Verrijzenisgemeenschap.

U kunt Mevrouw Ria van der Mark daarvoor bereiken op haar telefoonnummer 0346 - 562653 of via haar mailadres r.vdmark@ziggo.nl

Uiteraard willen wij langs deze weg al diegenen die hun toezegging en bijdrage voor 2016 gedaan hebben of dit in de komende maanden nog gaan doen, heel hartelijk danken! Mede dankzij uw financiële steun kunnen wij als geloofsgemeenschap onze toekomst binnen de parochie blijven zekerstellen.

Onze dank gaat ook uit naar al die mensen die deze actie mogelijk hebben gemaakt. Het is altijd een hele organisatie waarbij veel mensen betrokken zijn. Veel werk is ook dit jaar weer verricht door mensen die bijvoorbeeld de enveloppen vulden met de folders, vrijwilligers die de enveloppen rondbrachten en ook weer in de diverse wijken ophaalden en vaak, ondanks ongunstige weersomstandigheden, meerdere keren teruggingen omdat mensen niet thuis waren of de envelop nog niet gereed hadden. Ook de mensen die deze vrijwilligers aanstuurden, de wijken hebben uitgezet, de gegevens hebben verwerkt e.d., allemaal uitermate bedankt voor jullie geweldige inzet!

En tot besluit hebben wij nog het volgende advies. Ingeval de envelop niet bij u werd opgehaald of u heeft onverhoopt geen envelop ontvangen of u zou nog een extra bijdrage willen geven, uw kerkbijdragen zijn uiteraard altijd zeer welkom! U kunt uw bijdrage blijven storten op bankrekeningnummer **NL89INGB0003534165 t.n.v. Administratie Kerkbijdragen RK Verrijzenisparochie, Maarssen.**

Nogmaals met dank namens de Financiële Commissie van de Actie Kerkbalans,
Ben Lenssinck.

GRATIS CONCERT VAN HET NEDERLANDS CONCERT MANNENKOOR voor bewoners woonzorgcentra en senioren in de Vechtstreek

Het is al weer voor de vijfde keer dat het Nederlands Concert Mannenkoor een matinee concert zal geven voor de bewoners van de woonzorgcentra en de senioren in de Vechtstreek. Het concert is op **zaterdag 16 april 2016** en door sponsoring is het **gratis** toegankelijk. Wel is het noodzakelijk in het bezit te zijn van een toegangkaart. Voor meer info: zie de ONE op bladzijde 17.

REIZEN NAAR ASSISI IN 2016



In samenwerking met Paulus Reizen organiseert de Franciscaanse Beweging in 2016 twee vliegreizen naar Assisi, de stad van Franciscus en Clara. De reizen duren 6 dagen en vinden plaats van **16 t/m 21 juni** en **15 t/m 20 september**. Tijdens de reizen worden plaatsen bezocht die voor Franciscus en Clara belangrijk waren.

Bijvoorbeeld het geboortehuis van Franciscus, de grafkerken van Franciscus en Clara en Santa Maddalena, het vroegere kerkje van de melaatsenkolonie.

De reizen van Paulus Reizen worden geleid door deskundige en bevroegen mensen met een grote affiniteit met het leven van Franciscus en Clara. Ze vertellen uitgebreid over de geschiedenis en cultuur van het gebied en verbinden dat naadloos met het leven van Franciscus en Clara. De reis-leiders delen hun enthousiasme graag met de reizigers. Daarnaast dragen zij natuurlijk zorg voor een vlekkeloos verloop van de reis. Hoewel inspirerend, kunnen de reizen van de Franciscaanse Beweging geen bedevaarten genoemd worden.

In het kort bestaat het programma van deze reis uit: verkenning van Assisi door stadswandelingen, het bezoeken van de directe omgeving van Assisi (Santa Maria degli Angeli, Carceri, San Damiano en Santa Maria Maddalena). Een bezoek aan het dal van Spoleto (Bevagna, Pian d'Arca en Montefalco), een rondrit van een dag per touringcar door het dal van Rieti (Greccio, Fonte Colombo, Speco di Narni) en afsluitend een bezichtiging van La Verna.

Voor meer informatie: Paulus Reizen, Esther Matser: em@paulusreizen.nl www.paulusreizen.nl

GODS BESTAAN OP GROND VAN WEZENLIJK LOGISCH DENKEN

- 1 - Waarom en waardoor is er iets en niet niets?
- 2 - Zin en doel van het menselijk bestaan in een mysterieus universum.
- 3 - De mens is een niet-autonoom, zelfbewust, redelijk logisch fundamenteel denkend wezen, dat zich afvraagt wat de zin is van zijn bestaan.

Omdat de mens niet autonoom is, dit wil zeggen aan het feit van zijn bestaan part noch deel heeft, kan hij op eigen kracht niet weten wat de zin en het doel van zijn bestaan is in dit mysterieus universum.

Dat kan alleen de bron van al het bestaande. Die Bron moet logischerwijs zelf volkomen autonoom en zonder begin en zonder einde zijn en vandaar uit een almachtig wezen, die Zich laat kennen wanneer en hoe Hij dat wil.

Alleen dát wezen kan onze bestaansvragen met absolute zekerheid beantwoorden.

Daarvoor moest hij onder ons komen in een natuurlijke gedaante.

Dat heeft Hij gedaan middels een daarvoor door Hem uitverkoren volk, het Joodse volk, dat hij op wonderbaarlijke wijze door de geschiedenis heeft geleid en zo het monotheïsme in Zijn schepping in stand heeft gehouden.

Dat is zo'n 2000 jaar geleden gebeurd in de geboorte van Zijn zoon op natuurlijke wijze, dus uit een vrouw die Hij op geestelijke wijze heeft bevrucht.

Die vrouw was Maria uit het Joodse volk, uit de stam van David. Zij bracht een Zoon ter wereld in Nazareth die de naam Jezus kreeg. Die Jezus heeft de mens zin en het doel van de mensheid geopenbaard op een gezagvolle bovennatuurlijke wijze, doordat Hij daden kon verrichten van bovennatuurlijke aard.

Daardoor was Jezus geloofwaardig. Daarin respecteert Hij de redelijkheid van Zijn schepsel mens. Ons geloof moet op de reden berusten.

Met hartelijke groeten, Kees Dekkers

AGENDA

DATUM TIJD	ACTIVITEIT
April	
do 14 10:00	Vergadering werkgroep senioren
20:00	Vrouwen uit de bijbel
vr 15 09:30	Vergadering van het secretariaat
wo 20 10:00	Midweekviering
20:00	Vereniging van eigenaren Fazantenkamp
do 21 16:00-17:00	Rondleiding groep 2 + 4 van de Wilde Wingerd
vr 22 19:30	Meditatie avond
zo 24 14:00-17:00	Vietnamese katholieke Gemeenschap
wo 27 10:00	S o o s
Mei	
2 mei t/m 8 mei	
Meivakantie	
ma 2 19:30	Vergadering van de Zonnebloem
wo 4 10:00	Thema ochtend
do 5 10:00	Hemelvaart met Hans Boerkamp
ma 9 20:00	Vergadering Locatieraad
vr 13 19:30	Meditatieavond
di 17 20:00	Vergadering lokale redactie ONE
wo 18 10:00	Midweekviering
14:00-16:00	Vergadering van de Zonnebloem
za 21 15:00-16:30	Ouders en Communicanten
wo 25 10:00	S o o s
vr 27 19:30	Meditatieavond

Goed om te onthouden:

Als u niet bijtijds ruimte reserveert

- is er mogelijk geen ruimte beschikbaar,
- kan de reservering niet op het rooster en in de agenda vermeld worden,
- kan de thermostaat niet geprogrammeerd worden.

Gelieve bij de reservering ook de begin- en eindtijd te vermelden in verband met de verwarming.

Wilt u beamer en scherm gebruiken, laat dat het secretariaat dan bijtijds weten.

Het secretariaat Verrijzenisgemeenschap

REPETITIEDAGEN KOREN

maandag	13.30 – 14.30	Gelegenheidskoor, iedere 2e maandag v.d. maand
woensdag	19.30 – 21.30	MOEA
donderdag	19.30 – 21.30	Cantanova, op de oneven weken



VERSCIJNINGSROOSTER 2016

No. / thema	Periode	Sluitingsdatum kopij	Redactie vergadering	Verschijningsdatum
4 / Huwelijk	4 jun - 16 jul	wo 11 mei	di 17 mei	di 31 mei
5 / Wijding	16 jul - 17 sep	wo 22 juni	ma 27 juni	di 12 juli
6 /	17 sep - 29 okt	wo 24 aug	ma 29 aug	di 13 sep
7 /	29 okt - 3 dec	wo 5 okt	ma 10 okt	di 25 okt
8 /	3 dec - jan	wo 9 nov	ma 14 nov	di 29 nov